



PARTIZAN

Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin!

FAŞİST CUNTA'DA DEMOKRATİK HALK DEVRİMİ MÜCADELEMİZİ DURDURAMAZ!..

Emekçi Kardeşler, Bacılar!

Çeşitli milliyetlerden halkımızın üzerine tüm vaşetiyle kara bir bulut gibi çöken, faşizmin 12 Eylül cuntası 1. yılını dolduruyor.

Halkımızın gelişen demokrasi ve özgürlük mücadelesi karşısında şaşkına dönen, kanlı saltanatları çatırdayan vede çöküşe doğru süratle ilerleyen komprador patron ağa devleti 12 Eylül 1980'de başta ABD olmak üzere emperyalist efendilerinin desteğinde faşist cuntayı gündeme getirdiler.

Onlar; böylelikle kendilerini derinden tehdit eden devrimci mücadeleyi bastırıp yokedebileceklerini, zulüm soygun düzenlerini ebediyen ayakta tutabileceklerini zannettiler. Bunun içinde 12 Eylül'de giriştikleri askeri faşist saldırılarına dahada hız vererek doruğa ulaştırdılar.

Neydi 12 Eylül Faşist Cuntasıyla birlikte gelenler ?

Bunun tek cevabı var! Komprador patron ağa devletinin yıllardır halkımıza reva gördüğü kan, zulüm, soygunun dahada koyulaştırılmasıydı. 12 Eylül faşist cuntası... Omuzu kalabalık faşist paşalar şebekesi; faşist yüzlerini gizle-

yebilmek için "ılımlı, babacan" !!! Pozlar da "sorumsuz yöneticilerin ve siyasi partilerin elinde işlemez hale gelen devleti işlerliğe kavuşturmak, demokrasiyi kurtarmak tesis etmek" nutukları attılar. Oysa bu; faşist cuntanın kanlı zulmünün maskelenmesi için söylenen kuyruklu bir yalandı.

Bununla geçicide olsa emekçi katmanların geri bilinçli kesimini aldatabildiler. Ne varki emekçiler bizzat kendi deneyimlerinde de, faşist cuntanın bu palavralarını gördüler. Nasıl görmesinlerki? Emperyalist uşakları Türk hakim sınıflarının yıllardır okudukları "demokrasi" masalları altında emekçi halkımız en vahşi sömürü ve zulme maruz kalmıştır. Türkiye'de burjuva anlamda dahi bir demokrasi yoktuki korunsun veya tesis edilsin. Olan 1923'ten beri "parlamentar" maskeli faşist bir diktatörlüktü. İşte faşist cuntanın korumak istediği "demokrasi" buydu.

Yine ordu hakkında revizyonistler, oportunistler tarafından beslenen ham hayaller ve faşist cuntanın demogöjisi ilkten geri bilinçli kesimi etkiledi. Oysa bu ordunun; niteliği, karakterini görebilmek için yığınla canlı pratik tecrübeler var.

1925 faşist askeri istiklâl mahkemeleri tarafından katledilen binlerce emekçiyle bu ordunun kimin olduğu görülemezmi ?

1938'de Kürt milletini toptan katletme faaliyetinin bir ürünü olarak girişilen, Dersimde 40.000'in üzerinde yoksul kürt köylülerini katletmesiyle bu ordunun ne olduğu bilinemezmi ?

Yine Kürt milleti üzerinde, Türk hakim sınıflarının uyguladıkları azgın milli zulüm doruğa çıkarılması olan Koçgiri, Ağrı, Zilan'daki faşist Türk ordusunun katliamlarıyla, bu ordunun ne olduğu anlaşılabilir mi?

1971 12 Mart muhtırasıyla birlikte en koyu şekilde estirilen zulümle, bizzat faşist Türk ordusunca girişilen katliamlarla bu ordunun ne olduğu kavranamaz mı?

Kısaca verdiğimiz bu birkaç bilgi dahi, ordunun niteliğini göstermeye yeter.. Bu ordu faşist Türk devletinin bir kurumdur. Faşist Türk ordusu gibi, faşist devletin tüm kurumları onun yaşatılabilmesi için birer araçtırlar. Bunun içindirki; faşist Türk devletinin kurumlarından halktan yana olmasını beklemek sadece bir hayaldir.

Marksist-Leninistler bu gerçeğe her dönem işaret ettiler, ediyorlar.. Zaten bizzat 1 yıllık faşist cuntanın bilançosunun kendisinde her maskeye rağmen onun kimliğini açığa çıkarmada yeterlidir.

FAŞİST CUNTA HALKIMIZA AZGINCA SALDIRDI, SALDIRIYOR !

Yönetime el koyar koymaz faşist generaller çetesi başta işçi sınıfı olmak üzere tüm ezilenlere kudurmuşcasına saldırdı.

Grevler süngü, dipçik, panzerlerle kanla bastırıldı. Toplu sözleşme hakkı gasbedildi. Cuntanın belirlediği ücret ve bu koşullara göre, emekçiler anarya usulü çalışmaya mecbur bırakıldı.

Halkımızın kanı ve canı panasına; nice şanlı mücadelelerle zorla koparıp aldığı zaten kırıntı olan kısmi demokratik

hak ve özgürlükler süngü zoruyla rafa kaldırıldı. Sendikalar, dernekler kapatıldı. Toplantı gösteri, yürüyüş basın yayın hakkı vs. herşey faşist haydutlarca gasbedildi. Bırakalım devrimci demokrat olanı, cuntaya muhalif olabilecek tek sözü içeren hiçbir basına olanak yok. Üstelik bu vahşet ve dizginsiz saldırı faşist generaller çetesiyle yasallaştırıldı.

Hertürlü demokratik başkaldırış kana boyandı.. Ülkemiz zulmün esaretin enkoyu şekilde sürdüğü her alanda emekçilerin acı ve feryatlarının yükseldiği bir cehenneme çevrildi.

100.000 : Aşkın devrimci demokrat, komünist tutuklandı. Hapishaneler yetmeyince okullar, stadyumlar, askeri kışlalar vs. zindanlara çevrildiler. Enkötü yaşam koşulları altında bırakılmaya mecbur edilmenin yanı sıra zindanlarda zulüm en koyu şekilde sürdürülüyor. Prangaya, zincirlere vurulma, hücrelere atılma, kırbaçlanma vs. baskılara maruz bırakılan özgürlük mahkumlarına faşist cellatlar boyun eğdirmeye çalışıyorlar.

İşkence tezgahları harıl, harıl çalıştırılıyor !

Faşizmin işkencehanelerinde; 12 Eylül'den bugüne alçakça katledilenlerin sayısı 100'ü geçti. Sakat bırakılanların, akli dengesini kaybedenlerin sayıları 1000'lerce.. Bugün ülkemizde işkence artık faşist devletin yasal ve sistematik bir politikası olarak uygulanmaktadır.

"90 günlük göz hapsi, sorgulama" adı altında; tırnak çekme, vucutta sigara söndürme,

ırza geçme, elektirik verme, joplama kafaları duvara vurma, soyundurularak başaşağı asılma, vs. işkence metodlarıyla devrimciler işkence tezgahlarından geçirilmektedirler. Gerektiğinde sorgu bitmedi diye bu süre uzatılarak işkenceye devam edilmekte, hatta gerektiğinde "ifadelerine başvurulacak" denilerek mahkumlar yeniden işkence odalarına götürülmektedirler.

Bu işkenceler sonrası kimi- si yüksek emniyet saraylarının katlarından atılarak, kimisinin başları duvarlarda parçalanarak, kimisinin bilekleri jiletlerle kesilerek, kimisi kurşunlanarak, kimileri işkence tezgahları altında katledilmektedirler. Ayrıca birde bunlara intihar süsü veya normal ölüm vakaları görünümü verilmektedir. Tüm bunlar ortadayken, faşist cunta işkenceci yüzünü gizleme çabalarında alıdurmuyor.

Bolca "işkenceye karşıyız; işkence yoktur" nutukları atıyor.

Peki 90 günlük gözaltında ne yapılıyor? Bu ne kadar uzun ve bitmez sorgudur!!!

Elbette faşist cunta bu demogojiye biryandanda dünya, demokratik kamuoyunun tepkisinden sakınmak için başvuruyor. Üzerleri örtülmesi olanaksız olan işkence hanelerdeki bazı katliamlara'da sözde tavrı alır görünüyor. Ve araştırma, mahkemece inceleme kararlarından bahsediyor.

HEY, İŞKENCECİ FAŞİST CELLATLAR!

Siz bununla gizlene bileceğinizimi zannediyorsunuz! yapamazsınız. Tüm namussuzluklarınız açıkta, birakalım işkence odalarındaki yaptıklarınızı, siz artık bunu; köy meydanlarında yaşlı yoksul köylülere baskınlarınızda bataryalar götürüp elektirik vermekle herkesin gözü önünde de yapıyorsunuz. Operasyon dediğiniz faşist baskınlarınızda dopluca meydanlara toplayarak, soyundurarak yoksul köylüleri dikenlere, taşlara, bataklara yatırma, kırbaçlama evlerini talan etme vs. illede açıktan yapıyorsunuz.

Artık geç!. O iğrenç aşağılık cellat yüzünüzü gizlemeniz olanaksız. Korkun. Hergün yaklaşan ölümünüzü ve alınacak korkunç intikamı bir düşünün! Gebereceksiniz! Kurtulamazsınız halkın elinden!

Faşist cunta operasyon dediği faşist baskınlarla Kürt milletini toptan katletme provaları yapıyor!

İlkten şehirlik alanlarda özellikle gecekonduya yönelen bu baskınlar sonrada kırsal kesimlere kaydırıldı. Doğuda peş peşe girişilen faşist baskınlarla "teröristti, kaçakçıydı, duruhtarına uymadı" adına yoksul Kürt köylüleri vahşice kurşunlanıyor. Köyler aynen Dersim katliamında olduğu gibi ateşe veriliyor. Herkesi mutlak bir silah teslim etmesi zorunluluğu konarak silah vermeyenler dipçikleniyor, zindanlara vs. işkence tezgahlarına götürülüyor.

Havadan halikopterler desteğinde, otomatik tüfekli bombalı teçhizatlarla 100'lerce kişilik taburlarla köyler sarılıyor. Biryandan bununla katliam provalarıyla gözdağı vermeye denirken, diğer yandan en koyu zulüm sergileniyor. Bugüne kadar operasyon denilen bu faşist baskınlarla 500'ü aşkın komünist, devrimci, yurtsever katledildi. Elbetteki sözkonusu baskınlar sadece doğuda ve Kürt milleti üzerinde değil, diğer milliyetlerden emekçiler üzerinde de uygulanıyor. Kürt milleti üzerinde azgın bir milli zulüme dahada katmerli bir baskı uygulayan Türk hakim sınıfları diğer emekçilerinde azılı düşmanıdır. Bunun sonucudurki; komprador patron ağa devleti en koyu zulüm ve sömürsünü bütün ezilenler üzerinde azgınca sürdürüyor. Şehirlerde sayıları 1000'leri bulan faşist alaylarla askeri harekâtlara girip her tarafı kuşatarak devrimcileri kurşunlayan, halkı yerlere yatırarak dipçikliyenler hatırdadır..

Faşist cunta idam sehparasını azgınca işletiyor!

Bugüne kadar 6 devrimci dar ağaçlarına çekildi. 1000'i aşkın komünist, devrimci, demokrat idam talebiyle yargılanıyor. Bazılarının faşist askeri mahkemelerce idamı onaylandı. İnfaz için sıradalar. Bunun yanı sıra 100'ü aşkın komünist, devrimci hakkında "görüldüğü yerde vur" emri var.

Baskı ve zulüm sayılmakla bitmiyorki! Faşist cuntanın oluk, oluk döktüğü kanlarla ülkemiz bir kan gölü.. İşkence, idam,

kurşunlamalarla yükselen feryatlarla ülkemiz bir cehennem ızdırıncı. Sayıları 100.000'leri bulan özgürlük mahkumları ve aranan 100.000'lerce komünist,devrimci yurtseverler ülkemiz bir zindan.

Faşist cunta saltanatı ve emperyalist efendilerinin çıkarları uğruna zulme, sömürüye boyun eğmemizi, kölelik zincirine vurulmayı peşinen kabullenmemizi istiyor. Bunumu yapalım. Hayır hergün ölmektense,cehennem içerisinde acılarla kıvrılmaktansa, insanca yaşam, özgürlük, demokrasi için mücadelede kurtuluş için ayağa kalkmak en iyisi değilmi ! Bu en iyisidir ve tek doğru yoldur.

Bugün ülkemizde çeşitli milliyetlerden halkımıza kızıl bir mesele gibi yol gösteren Türkiye proletaryasının öncü müfrezesi TKP/ML halkımıza zulme isyan mücadelesinde en önde yol gösteriyor. Teslimiyeti yılgınlığı değil en önde mücadeleye önderlik ediyor. İşte gösterilen bu yolda başkaldıranlar teslim alınamıyacaklardır.

DİRENEREN HALKIMIZ MUTLAKA KAZANACAKTIR!

Komprador patron ağa devletinin yıllardır sürdürdüğü zulüm ve talanı dahada koyulaştırarak devam ettiren faşist cunta halkımızı teslim alamıyor. En zor şartlar altında da olsa isyan ateşi dahada kızılılaşarak yükseliyor. Bu mücadelede Partizan yoldaşlar ve savaşçılar şehitlerden devraldıkları kızıl kavgaya bayraklarını yere düşürmeden dahada yükselmeye çekiyorlar.

Ser verip sır vermeyenlerin, işkencede faşizmi dize getirenlerin, Göğsünü faşist namlulardan çıkan kurşunlara siper ederek halk için ölümü korkusuzca kucaklayanların, darağaçlarında zulme meydan okuyanların kısacası hayatın her alanında kızıl direnme ruhunu yaşatanlara yüce anıları bugünde partizan yoldaşların mücadelesinde yeni destanlarla sembolleşiyor. Bunun yanı sıra halkımızın örgütlü diğer güçleride faşist Türk devletine karşı mücadelede yerini alıyor..

Faşist cunta ne kadar kan dökerse, döksün bu mücadeleyi yok edemeyecektir. Zalimlerin kanlı saltanatlarının mezara gömüleceği tarihin ileriye dönük işleyen çarkının bir sonucudur. Bu kural değiştirilemez. Gerek Dünya gerekse ülkemiz devrim tarihi buna şahittir. İşte günümüzde buna şahittir. Öyleyse nedir faşist cuntanın "yokettik, yıktık" palavraları. Bunlar korkunun verdiği boşa girişilmiş çığırta kanlıklardır.

EY OMUZU KALABALIK FAŞİST PAŞALAR.!

Tir tir titreyin.. Boşa moral vermeyin kendinize. Hergün döktüğünüz kanla binkez korkudan öldüğünüzün bilincindeyiz. Sizde sonunuz babalarınız HİTLERİN, MUSSOLONİNİN akibetidir. Bizler haklı mücadele için şereflice ölürek devrimin şanlı yolunda ölümsüzleşip bayraklaşırken, sizler şerefsizce

geberip sadece lanetleneceksiniz, Hani yıktık palavralarınız! Şimdide "yok edemeyiz, belini kırarız" diye ağız değiştirdiniz. Zaten yok edemezsiniz ki, bakın idam sephalarında yiğit devrimciler ne dediler;

"Yaşasın devrim, faşist cunta mücadelemizi durduramayacaktır".İşte bu sözler bugün kullaklarımızda aynen dün gibi çınlıyor. Onlar ölüme korkusuzca meydan okuyarak, darağacında da mücadele geleneğini yaşattılar.

Ya işkencehanelerdeki! Onlar da halka, devrime yoldaşlarına bağlılığın en yüce örneğini vererek orada da sizleri yenilgiye uğratarak mücadele bayrağı çekmedilermi? Tamda öyle yaptılar.

Ya zindandakiler! İşte DAVUT-PAŞA İşte MAMAKTA şahlanan soy-lubir başkaldırma. Partizan yoldaşların etrafında sıkıca kenetlenmiş özgürlük savaşçılarının boyun eğmeyen yüce direnişi. Şehitlerde vererek dahada kızılılanıyor. Her entrika, komplo öldürmeye rağmen komünist önderlik, yiğit mücadele geleneği ve sarsılmaz inançla büyüdü, büyüyor.

1925 faşist askeri istiklâl mahkemeleri tarafından katledilen binlerce emekçiyle bu ordunun kimin olduğu görülemezmi ?

1938'de Kürt milletini toptan katletme faaliyetinin bir ürünü olarak girişilen, Dersimde 40.000'in üzerinde yoksul kürt köylülerini katletmesiyle bu ordunun ne olduğu bilinemezmi ?

Yine Kürt milleti üzerinde, Türk hakim sınıflarının uyguladıkları azgın milli zulüm doruğa çıkarılması olan Koçgiri, Ağrı, Zilan'daki faşist Türk ordusunun katliamlarıyla, bu ordunun ne olduğu anlaşılabilir mi?

1971 12 Mart muhtırasıyla birlikte en koyu şekilde estirilen zulümle, bizzat faşist Türk ordusunca girişilen katliamlarla bu ordunun ne olduğu kavranamaz mı?

Kısaca verdiğimiz bu birkaç bilgi dahi, ordunun niteliğini göstermeye yeter.. Bu ordu faşist Türk devletinin bir kurumudur. Faşist Türk ordusu gibi, faşist devletin tüm kurumları onun yaşatılabilmesi için birer araçtır. Bunun içindirki; faşist Türk devletinin kurumlarından halktan yana olmasını beklemek sadece bir hayaldir.

Marksist-Leninistler bu gerçeğe her dönem işaret ettiler, ediyorlar.. Zaten bizzat 1 yıllık faşist cuntanın bilançosunun kendisinde her maskeye rağmen onun kimliğini açığa çıkarmada yeterlidir.

FAŞİST CUNTA HALKIMIZA AZGINCA SALDIRDI, SALDIRIYOR !

Yönetime el koyar koymaz faşist generaller çetesi başta işçi sınıfı olmak üzere tüm ezilenlere kudurmuşcasına saldırdı.

Grevler süngü, dipçik, panzerlerle kanla bastırıldı. Toplu sözleşme hakkı gasbedildi. Cuntanın belirlediği ücret ve bu koşullara göre, emekçiler angarya usulü çalışmaya mecbur bırakıldı.

Halkımızın kanı ve canı panasına; nice şanlı mücadelelerle zorla koparıp aldığı zaten kısıntılı olan kısmi demokratik

hak ve özgürlükler süngü zoruyla rafa kaldırıldı. Sendikalar, dernekler kapatıldı. Toplantı gösteri, yürüyüş basın yayın hakkı vs. herşey faşist haydutlarca gasbedildi. Bırakalım devrimci demokrat olanı, cuntaya muhalif olabilecek tek sözü içeren hiçbir basına olanak yok. Üstelik bu vahşet ve dizginsiz saldırı faşist generaller çetesiyle yasallaştırıldı.

Hertürlü demokratik başkaldırıya kana boyandı.. Ülkemiz zulmün esaretin enkoyu şekilde sürdüğü her alanda emekçilerin acı ve feryatlarının yükseldiği bir cehenneme çevrildi.

100.000 : Aşkın devrimci demokrat, komünist tutuklandı. Hapishaneler yetmeyince okullar, stadyumlar, askeri kıışlalar vs. zindanlara çevrildiler. Enkötü yaşam koşulları altında bırakılmaya mecbur edilmenin yanı sıra zindanlarda zulüm en koyu şekliyle sürdürülüyor. Prangaya, zincirlere vurulma, hücrelere atılma, kırbaçlanma vs. baskılara maruz bırakılan özgürlük mahkumlarına faşist cellatlar boyun eğdirmeye çalışıyorlar.

İşkence tezgahları harıl, harıl çalıştırılıyor !

Faşizmin işkencehanelerinde; 12 Eylül'den bugüne alçakça katledilenlerin sayısı 100'ü geçti. Sakat bırakılanların, akli dengesini kaybedenlerin sayıları 1000'lerce.. Bugün ülkemizde işkence artık faşist devletin yasal ve sistematik bir politikası olarak uygulanmaktadır.

"90 günlük göz hapsi, sorgulama" adı altında; tırnak çekme, vucutta sigara söndürme,

ırza geçme, elektirik verme, joplama kafaları duvara vurma, soyundurularak başaşağı asılma, vs. işkence metodlarıyla devrimciler işkence tezgahlarından geçirilmektedirler. Gerektiğinde sorgu bitmedi diye bu süre uzatılarak işkenceye devam edilmekte, hatta gerektiğinde "İfadelerine başvurulacak" denilerek mahkumlar yeniden işkence odalarına götürülmektedirler.

Faşist cunta'yı engeniş şekilde teşhir etmek için yürütülen faaliyetlere destek olalım. Katılalım. Faşist cuntanın destekçisi emperyalistlerin yüzünü komuoyuna gösterelim. Yerli ve diğer yabancı teşkilatlarla ilişkiye geçerek onlara sorunlarımızı, ülkedeki durumu anlatalım, destek talep edelim. Faşist cuntanın "demokrasiyi koruma" adına giriştiği katliamları, işkenceleeri, idamları vs. engeniş çevremize ve kamuoyuna aktaralım. Onların nasıl kanemici vampirler olduklarını, nasıl doymak bilmeyen canavarlar olduklarını anlatarak Askeri faşist diktatörlüğün ipliğini pazara çıkaralım..

Ayrıca faşist cuntaya karşı kinimizi, nefretimizi mücadeleye dönüştürelim. Düzenlenecek yürüyüşe en geniş şekilde seferber olup katılarak faşist cuntayı lanetleyelim..

Gün geçtikçe iğrenç yüzü dahada çok açığa çıkan faşist cunta şimdi yeni taktikler deniyor. Hakim sınıfların kendi aralarındaki çelişkileri giderek derinleştiriyor. Bunun yanısıra halkımızın tepki öfkesinin hızla mücadeleye dönüşme belirtileri açıkça görülmektedir. Ayrıca faşist cuntanın dünya demokratik kamuoyu içinde de teşirinin yoğunlaşması kanemici zalimlerin işini dahada zorlaştırıyor. Bütün bunlarla birlikte panik ve telaşı artan faşist paşalar şimdide

"Kurucu meclis" teraneleriyle "Demokratlıklarını" insan haklarına saygınlıklarını ispatlamaya çalışıyorlar. Onlar bununla diğer yandanda halkımızın artan öfke ve kinini pasifize etmeye bunun kendilerine karşı mücadeleye dönüşmesini (sözüm ona) engellemek için potalarında eritmeye çalışıyorlar. Oysa halkımız onların Demokrasi dediği parlamenter maskeli faşist diktatörlüğünde iyi tanıyor. Hergün sokak ortasında katledilen yiğit evlatları onur hatırında değilmi sanılıyor.

Maraş, Çorum'daki katliamlar unutuldumu sanılıyor. Faşist devletin "parlamenter" dedikleri dönemlerinde resmi ve sivil faşist kurumlarıyla halk üzerinde estirdikleri zulmün unutulduğunu sanılıyor. Hergün çıkarılan yeni başkırı yasaları, vergi, zamlar hatırdan değilmi sanılıyor.

Faşist Cunta, "Kurucu meclis" teraneleriyle işi kurtaramıyacaktır. Halkımız kurtuluşunun zulüm ve sömürü düzenlerinin çerçevesi içinde olmadığını iyi biliyor. Kurtuluş faşist diktatörlüğün şu veya bu biçiminde değil. Demokratik Halk iktidarıyla olacaktır.

Gün durma, kenardan seyrederek işi oluruna bırakma günü değildir.

Gün, çeşitli milliyetlerden halkımızın devrim mücadelesini heryönlü en aktif şekilde destekleme, ona omuz vererek derinleştirip güçlendirme günüdür.. MAMAKTA hücrelerde, pranga ve zincire vurularak susturulmak istenen ama susmayan yiğitçe başkaldıran özgürlük mahkumları bizden bunu bekliyorlar.

İşkencehanelerde, Darağaçlarında, kahpe pusularda devrimin şanlı yolunu kanlarıyla kızılantıranlar bizden bunu bekliyorlar.

Vede tüm bu mücadeleyi kızıl bir güneş gibi aydınlatarak zifiri karanlığı parçalamak için işinlarını dahada kızıl yapan Türkiye işçi sınıfının öncü müfrezesi bizden bunu bekliyor. Bizden bunları bekliyenlere seslenelim.

-KAHROLSUN ASKERİ FAŞİST DİKTATÖRLÜK!

-FAŞİST CUNTA'DA KOMPRADOR PATRON-AĞA DEVLETİNİ ÇÖKÜŞTEN KURTARMIYACAKTIR!

-YAŞASIN HALK SAVAŞI

-YAŞASIN HALKIMIZIN HALK DEMOKRASİSİ VE BAĞIMSIZLIK MÜCADELESİ.

ÇAĞRI

CUNTANIN 1. YILDÖNÜMÜ DOLAYISIYLA:
FAŞİST CUNTA'YI PROTESTO YÜRÜYÜŞÜNE KATIL!

Tarih: 12 Eylül

Yer: Duisburg 11 Hamborn

(Hort'nin yani)

August-Bebelplatz

Saat: 11.00 de