

özgür gelecek

1-15 NİSAN 1993 SAYI: 1 FİYATI:10.000 TL (KDV DAHİL)

ÖZGÜR GELECEK ONURLU İNSANLARIN HAKKIDIR

Çıkarken yazısı 2. sayfada

'TAM HAK EŞİTLİĞİ' HER ULUSUN VAZGEÇİLMEZ
HAKKIDIR

Gündem yazısı 3. sayfada

SANATSAL YARATICILIĞIN İLK ŞARTI: DÜŞÜNCEYİ
BOYUTLARINDAN KURTARMAK

Muzaffer Oruçoğlu/Bakış köşesiyle Kültür Sanat'da

KADINLAR UYANIN, HAREKETE GEÇİN, SAVAŞIN!

Kadın sayfasında

İŞÇİ SINIFININ SENDİKAL MÜCADELESİNDE

KAVRAMLAR-ANLAYIŞLAR VE GERÇEKLER

Mahmut Dedeoğlu/Bilinç köşesiyle İş Sendika'da

PKK nereye?



Apo'nun son "barış" çağrısından sonra kitlelerde oluşan kafa karışıklığını gidermek, İçişleri Bakanı İsmet Sezgin'e düştü. "Kemal Burkay, Apo'nun çizgisine gelmedi. Apo, Kemal Burkay'ın çizgisine geldi."

■ Türkiye devrimi, tarihini, kendi tecrübesini, ülkenin jeopolitik konumunu ve mevcut güç ilişkilerini iyi kavramışsa hasmını diğer devrimlerin aldığından daha çok ciddiye almak durumundadır. Osmanlı kabadayılığının ve palavrasının çürük özüne parmak basarken, gerçekten kudretli olanın bayrağını dalgalandırırken bu gerçeği unutmamak gerekiyor.

12 ve 13. sayfalarda



Enternasyonalist devrimci Barbara beş arkadaşıyla birlikte katledildi

■ Sınıfsız ve sömürsüz bir dünya ideali kavgasında şehit düşen, 'proletaryanın vatani yoktur' anlayışını yaşama geçiren enternasyonalist komünist Barbara Anna Kistler bilinçlerde yaşayacak.

Haberi 20 ve 21. sayfada

Menzir'in cinayet şebekesi İstanbul'u yine kana buladı

■ 5 Devrimci Sol savaşçısı Kartal-Esentepe'de ve 3 Devrimci Sol savaşçısı da Bahçelievler'de polisin düzenlediği ev baskınlarında katledildiler. Polisin çatışma senaryolarıyla maskelemeye çalıştığı bu katliamlar unutulmayacak.

Haberi 5. sayfada



Binlerce insanın kanlarıyla yaratılan değerler üzerine yapılan pazarlıkların hiçbir hükmü olamaz. Sınıfsal kurtuluşa dek Kürdistan'da silahlar susmaz.

Teslimiyet rüzgârlarına inat: Halk yerel iktidarlarını yaratıyor

Haberler 9. sayfada

Devrimci tutsaklar direniyor

■ Nevşehir ve Sağmalcılar cezaevi direnişlerinden sonra TC, cezaevlerinde baskının, işkencenin dozunu artırdı. Sevk ve sürgünlere hız verdi. Devrimci tutsaklar ve aileleri kendilerine dayatılan yasak ve kısıtlamaları aşmak için açlık grevlerindeydiler.

Haberi 6. sayfada

“Tam Hak Eşitliği” her ulusun vazgeçilmez hakkıdır

Günümüzde tüm burjuva önderlikli ulusal hareketlerin değişmeyen ortak bir yazgıları vardır. Ulusal mücadelenin egemen ulus burjuvazisine alternatif bir güç olma niteliğine büründükten sonra bazı reformist taleplerle “tam bağımsızlık” ve “tam hak eşitliği” talebinden vazgeçmeleridir.

emekçi halkımızın gerçek kurtuluşunu kır merkezli kızıl kasırgalarda saklı olduğu gerçeğinin daha çok bilince çıkarılmasıdır. Sınır ötesi operasyonun hemen ardında devlet terörünün kamuflesi için adına “iç hareket” denilen ve Kürdistan köylülerin göçe zorlanması, evlerin yerle bir edilmesi, ormanların yakılması, genç kızlara ve kadınlara tecavüz edilmesi, 70'lik dedelerin dahi “terörist” ilan edilerek kurşunlanması vb. akıllara durgunluk verecek toplu saldırılar başlatıldı. Devrimci demokratik muhalefetin hedeflendiği saldırılar yeniymiş gibi bir hava yaratılarak psikolojik üstünlük sağlanmaya çalışıldı. 12 Eylül askeri faşist diktatörlüğünün irili-ufaklı tüm muhalefet odaklarını önemli ölçüde susturduğu dönemde de bugünkü saldırılara benzer saldırılar adeta yaşamın bir parçası haline gelmişti. 12 eylül faşist cuntasına karşı, muhalefet odağı durumundaki TKP/ML'ye yönelik '81 yılında başlatılan ve yılda iki kez tekrarlanan saldırılarda da bu yöntemler kullanılmaktaydı. Kayseri hava indirme tugayı ve Bolu dağ komandolarıyla yapılan “iç hareket”ler TKP/ML'nin imhasına yetmediği gibi TKP/ML'nin gelişip güçlenmesine engel olmadı. Bugün değişen nedir? Değişen sadece ve sadece bu katliamların sivil paşalarca boyutlandırılarak hayata geçirilmesidir.

Kürtlerin ve tüm ortadoğu halklarının yeniden diriliş günü olan her 21 Mart Newroz bayramının öncesinde saldırıların zemini hazırlanmaktadır. “Mehmetcik” basınının yarattığı asparagas habercilik anlayışının sınırsızlığından yararlanan egemen güçler, kitle katliamlarının nasıl yapıldığını herkese gösterircesine hayata geçirmektedirler. Her 21 Mart öncesinde “PKK topyekün saldırı”, “Newroz kanlı geçecek”, “Ayaklanacaklar” vb. manşetler basında öne çıkar. Saldırı zemini oluşturduktan sonra da yüzlerce insanın ölümlüne neden olan katliamlar yapılır. Ulusal hareketin önderliği ise, bu politikaya, karşı ustaca taktikler üretmediği ve yarım ağızla ayaklanma tehditleri savurduğu bir ortamda egemenler daha rahat hareket etme olanağını yakalayıp ustaca yararlandılar. Uşak basınının açıklamaları ve tertiplenen oyunların boşa çıkartılması gerekirken ayaklanmanın olgunlaştığında sözedilmeye başlanılmıyordu. Ama 1992 Newroz'u göstermiştir ki, halkın kendisini silahla savunması dışında ayaklanma denilebilecek herhangi bir olgu gündeme gelmedi. Ulusal hareketin sınıf karakterinin kaygan zeminde olması, ve ayaklanma tehdidiyle egemenleri siyasi pazarlığa oturtmak

için ulusal potansiyelin kullanılması gibi önemli iki dezavantajı kullanarak egemenler savaşta göreceli psikolojik bir üstünlük sağladılar. Bütün bunların yanısıra ayaklanma anlayışının içi boşaltılarak sadece blöf derekesine düşürülmüştür. Oysa ki yarı sömürge ve sömürge ülkelerde silahlı ayaklanma halk savaşının son aşamasının son dönemlerinde (sözünü ettiğimiz toplu ayaklanmadır) başvurulması gereken bir mücadele taktiğidir. Proletarya partisi önderliğinde kırdardan başlayarak adım adım inşa edilen halk iktidarının büyük şehirlerde de yaşam bulması gerçekten de savaşın son anlarında bir ayaklanmayı zorunlu kılmaktadır. Ancak ulusal hareketin pragmatist anlayışı yaşanan tecrübelerin bilince çıkarılması önünde engel olmaya devam ediyor.

“Herkes bayramını hür bir şekilde kutlamalıdır” sözünün tekrarlandığı günümüzde de “barış” şarkıları eşitliğinde Kürt soykırımını devam ettirmektedir. Newroz'da onlarca kişinin katledilmesi, yüzlercesinin yaralanması ve binlerce insanın gözaltına alınıp işkenceden geçirilmesi ırkçı politikanın hızından hiçbir şey kaybetmediğini gösteriyor. Önderlerin “silahları bırakınız” diye açıklamalar yaptığı bir ortamda Cizreli genç bir esnafın gazetecilere “70 yıllık devlet politikası değişir mi” diye söze girip, PKK önderi Abdullah Öcalan'ın basın toplantısının özel bir TV kanalından yayımlanacağı saatte Botan bölgesinde elektrikli kesilmesini örnek göstererek: “Aha seyretmeyelim diye işiyi düzeltiyorlar. Bütün dünyanın seyrettiğini bize çok görüyorlar.” Ayrıca zamanında koalisyon hükümetine çok güvendiklerini belirterek sözlerini şöyle bitirmesi bazılarının kulakların tırmalamasıdır. “İşte Demirel'le İnönü geldiğinde, her şey düzeldi dedik de ne oldu. Söz vermediler mi? Meydana birlikte çıkıp kendilerini bize alkışlatırmadılar mı? Çekip gittiler ne oldu. Daha fazla kan, daha fazla

baskı...” Gerçek olguları görüp doğru bir değerlendirme de bulunmak için fazla teorisyen olmayı gerektirmiyor. Cizreli genç esnafın söyledikleri “önder” diye sahneye çıkan birçok insanın değerlendirmelerinden çok daha gerçekçi ve çok daha öğreticidir.

Günümüzde tüm burjuva önderlikli ulusal hareketlerin değişmeyen ortak bir yazgıları vardır. Ulusal mücadelenin boyutlanarak egemen ulus burjuvazisine karşı alternatif bir güç olma niteliğine büründükten sonra bazı reformist taleplerle “tam bağımsızlık” ve “tam hak eşitliği” talebinden vazgeçmeleridir. Bu yazgı bugün tüm Kürdistan'ı kaplamış durumdadır. Daha dün ulusal hain olarak değerlendirilen “önderler” kol kola girilerek TC ile masaya oturma yolunu aramaları ilginçtir. Özellikle her ulusun, halkın, insanın en demokratik hakkı olan “hak eşitliği”nden vazgeçip “biraz eşitlik istiyoruz” demek bir ulus için onur kırıcıdır. Dünyadaki her ulus “biraz” değil tam hak eşitliğine sahip ve layıktır.

Ulusal kurtuluş mücadelesinin bu noktaya gelmesi istenilmeyen bir olgudur. Demokratik halk devriminin doğal mütefeği durumunda olan önemli bir kurtuluş mücadelesinin rotasını reformizme kırmayı proletarya ve öncüsü için kayıptır. Bu gerçek bir kez daha göstermiştir ki; Kürdistan'da sosyal ve ulusal kurtuluş mücadelesi tüm ağırlığıyla proletarya ve partisinin omuzlarında durmaktadır. Kürdistan'da güncelliği yakalayan faaliyetin sergilenmesi ve varolan faaliyetin yaygınlaştırılıp boyutlandırılması proletarya partisi için yakıcı bir görev olarak durmaktadır. Bugün radikal mücadelenin yaşamda yarattığı aktivitenin bilinciyle ulusal mücadelenin sınıfsal mücadeleyle iç içeliği sağlanarak, gerek ulusal baskıların, gerekse sınıfsal baskıların kırılacağı demokratik halk devriminin yakıcılığı bilinçlere taşınmalıdır.

Hain denilen Talabani vasıtasıyla Kürt ulusal sorunu pazarlık masasında. Ama Cizreli genç bir esnafın söylediği şu sözler herkesi düşündürmelidir. “70 yıllık devlet politikası değişir mi?... İşte Demirel'le İnönü geldiğinde her şey düzeldi dedik de ne oldu! Söz vermediler mi? Meydana birlikte çıkıp kendilerini bize alkışlatmadılar mı? Çekip gittiler ne oldu? Daha fazla kan, daha fazla baskı...”



Elazığ'da kontrgerilladan hesap soruldu

DERSİM-ELAZIĞ, Özgür Gelecek- 21 şubat 1993 günü İHD başkanı Avukat Metin Can ve Dr. Hasan Kaya Kontrgerilla cinayet şebekesi tarafından bir komplo sonucu kaçırılarak katledilmişlerdir. Cesetlerinin bulunduğu güne kadar Avukat Metin Can'ın eşi Fatma Can, Doktor Hasan Kaya'nın abisi Mevlut Kaya, aile ve yakınları ile DKÖ'ler sendikalar ve devrimci-demokrat duyarlı insanlar, çeşitli girişimlerde bulunmuş; 100-150 kişiyle açlık grevine gitmiş; Elazığ Emniyetiyle ve polislerle görüşmeler yapılmış; Ankara ve İstanbul'da çeşitli girişimlerde bulunmuş ancak bir sonuç alınamamıştı. Alınmazda da, çünkü, iki eli kana bulaşmış bir düzenin-hükümetin tabii ki bu olayda da parmağı vardı ve her şey kendi bilgileri doğrultusunda gerçekleşmişti.

27 şubat 1993 günü Avukat Metin Can ve Doktor Hasan Kaya'nın cesetleri Tunceli'ye 10 km. uzaklıktaki Dinar köprüsü altında, elleri arkadan bağlı, kafalarına birer kurşun sıkılmış ve işkence edilmiş bir vaziyette bulundu.

Daha sonra cenazeleri kalabalık bir kitle tarafından alınarak Hastaneye kaldırıldı. Bu süre içinde Tunceli esnafı kepenk kapatma eylemi

Metin Can ve Hasan Kaya'nın cenazeleri 7000'e yakın öfkeli ve kararlı bir kalabalığın hesap soran sloganları arasında toprağa verildi

yaptı. Tunceli halkından yaklaşık 4.000 kişi hastanenin önünde toplanarak 4 saat kadar bekledi. Bu arada "Katil Polis", "Katiller bulunsun hesap sorulsun", "Katiller burada", "Kürdistan Faşizme mezar olacak", "Devrim şehitleri ölümsüzdür", "Metinler Hasanlar ölmez" gibi sloganlar atıldı.

Daha sonra tüm devrim şehitleri adına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından cenazeler hastaneden alınarak, çarşıya doğru yürünmek istendi, ancak polis arkadan saldırınca olaylar meydana geldi. Panzerlere taşıla karşılık veren kitle yine sloganlarla meydanı inletiyordu. Halk korkusuzca jop ve panzerlerin üstüne üstüne gidiyordu. Dersim'deki bu duyarlılık ve kararlılık Öncü'nün yıllardır bu bölgede yürütmüş olduğu mücadelenin bir ürünüdür.

Cenazeleri Elazığ'a getirmek için oluşan konvoy yola çıkıncaya kadar olaylar devam ediyordu. Elazığ'a gelmeden kitle polis tarafından engellendi. 15 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar ikinci gün serbest bırakıldılar. Cenaze

Elazığ'a getirildiğinde yolda yoğun güvenlik önlemleri vardı. Dört yerde arama yapıldı. Cenazeler Elazığ Devlet Hastanesi'ne getirildi, otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonucu, Tunceli Devlet Hastanesinde olduğu gibi yine işkence yapıldığı ve kısa bir süre önce öldürüldükleri tanısı yapıldı ve rapor tutuldu. Hastane morgunda sabaha kadar kalabalık bir kitle nöbet tuttu.

Cenazeleri 28 şubat Pazar günü yaklaşık 6000-7000 kişilik kalabalık bir topluluk hastaneden alarak şehir merkezine doğru harekete geçti. Kitle hep bir ağızdan slogan atıyordu. "Kahrolsun kontrgerilla", "katiller bulunsun hesap sorulsun", "Metinler, Hasanlar ölmez", "İktidar namlunun ucundadır", "Kahrolsun Faşizm", "Kürdistan Faşizme mezar olacak", sloganlarıyla şehir merkezine gelindi. Daha önceden organizasyon komitesi (DKÖ'ler) ve şehit ailelerinin önerisiyle cenazelerin camiye götürülmesi talebi üzerine alınan karar uygulandı. Kitle, halkımızın gelenek ve göreneklerine saygılı bir şekilde beklerken, tabutlar camiye alınıp namaz kılındı. Hoca vaaz esnasında "vefat etmişler" demesi üzerine namaza duran ikiyüz kişilik kitle için iki kişi kalkıp "Hoca yalan söylüyorsun; kuran ölüm biçimi nasilsa öyle söylemeyi emreder. Onlar vefat etmediler; işkenceyle öldürüldüler" dedi. Bu sırada Elazığ'a çevre illerden de getirilen, vurucu tüm ve çevik kuvvet güçlerinin büyük panik ve heyecan içinde, saldırgan bir vaziyette şehrin giriş ve çıkışlarını kontrol altına almışlardı.

"Elazığ'ı size kaptırmayız" diyen TC güçleri, bu cinayetleriyle Elazığ'ı kaybetme noktasına gelmişlerdir. Elazığ tarihinde ilk defa böylesi bir gösteriye tanık oluyordu. Sosyalist-devrimci-demokrat-yurtsever kitle saflarını belirleyerek ağız salyalarını hayal kırıklığına uğratmışlardı. Tek vücut olan kitlenin yumruğu bir balıoz gibi beyinlerinde patlıyordu.

Egemenler bu cinayeti işlediklerine bin pişman olmuştu. Neye uğradığını şaşırın Elazığ Emniyeti cenaze yürüyüşü beyaz çeşme istikametine dönüştü, tersi istikamette 50-100 kişilik sivil faşist ve sivil polisi bir araya toplatılarak "Kahrolsun PKK", "Elazığ-bozkurt yuvası", "Elazığ Komünistlere mezar olacak", "Allahuekber" sloganlarıyla beş-on dakika bekleyip dağılıyorlardı.

Cenaze Beyazçeşmeye vardığında İHD genel başkanı Akın Birdal bir konuşma yapıp, kitlenin dağılmasını istedi.

Orada hazır bulunan arabalara, alabileceği kadar insan binip cenazelerle mezarlığa gidildi. Av. metin Can ve Dr. Hasan Kaya'nın cenazeler kaldırılırken, saygı duruşunda bulunuldu ve kitle dağıldı.



İHD İzmir şubesinin 13 Mart'ta düzenlediği 'İnsan Haklarına Saygı Mitingi'ne 2000'e yakın kişi katıldı.

İzmir'de İnsan Haklarına Saygı mitingi

İZMİR, Özgür Gelecek- 13 Mart 1993'de İzmir İnsan Hakları Derneği şubesinin öncülüğünde İstanbul, Ankara, Kütahya, Tunceli, Konya şubeleri ve İzmir'deki demokratik kitle örgütlerinin, öğrenci demoklerinin ve sosyalist basın katıldığı "İnsan Haklarına Saygı" mitingi yapıldı.

Miting alanının dört tarafı polisler tarafından kuşatılarak ve insanlar tek tek aranarak alana sokuldu. 2000-2500 kişinin katıldığı mitingte olması gereken coşku ve direnç yoktu. Polisin güvenlik bahanesiyle dört tarafı kuşatması ve bunun yarattığı psikolojik üstünlük, kitle coşkusuyla kırılması gerekirken kırılmadı. Kendi özgücüne güvenmeyen, devlete karşı bağımsız eylem ve gösteri yapma eğiliminden yoksun bazı çevrelerin, demokratik kitle kuruluşlarının örgütlediği mitinglerde kucak dolusu bildiri dağıtarak, gündeme denk düşmeyen ve kitleyi kucaklamayan sloganlar atması da genel coşkunun düşük olmasının sebeplerindendir.

Malatya büromuza baskın ve talan

MALATYA, Özgür Gelecek- Malatya Büromuz 19 mart'ta ona yakın sivil polis tarafından basıldı. Temsilcimiz Kenan Taşkın direnince polisler gözaltına alamadılar gittiler.

İçine düşmüş oldukları siyasi ve ekonomik krizden dolayı saldırganlaşan egemen güçler, gelinen süreçte en ufak demokratik taleplere dahi tahammüllerinin kalmadığını yoğunlaşan saldırılarıyla kanıtlanmışlardır.

Sosyalist-devrimci-demokrat basına yönelik saldırıların biçimi her geçen gün boyutlanarak, açık bir hal almıştır.

19 Mart 1993 günü 10'a yakın sivil polisçe büromuz işgal edilmiş; ellerinde hiçbir arama izni olmadığı halde ortalık hallaç pamuğu gibi dağıtılmıştır.

Polislere arama izinlerinin olup olmadığı, eğer yoksa aramalarına müsaade etmeyeceğimizi belirtince; polisler "Biz siyasi partiler hariç her yeri izinsiz olarak arama hakkına sahibiz; burayı zorla da olsa arayacağız" diyerek, ortalığı dağıtmaya, çekmeceleri karıştırmaya başladılar.

Kendilerini "bunu yapmaları için 9-10 kişiyle gelip burayı işgal etmelerine gerek olmadığını" söylediğimizde, polisler "biz zaten işgal ederiz, görevimiz budur" diyerek, kendi niyetlerini açıkça ortaya koydular.

Toplatılmış dergileri bahane ederek, ifademini alınması için beni gözaltına alacaklarını belirtince; kendilerine beni götürmeye haklarının olmadığını, soruşturmayı yapmalarını ve işi yargıya bırakmalarını, kendileriyle gelmeyeceğimizi belirterek tavır koyunca beni almakta vaz geçtiler. Polisin, devrimci basını susturmaya yönelik saldırısını kınıyoruz. Hiçbir baskı Özgür Gelecek'i susturamayacaktır.

İHD Malatya Şubesi

Olağanüstü Genel Kurulu yapıldı

MALATYA, Özgür Gelecek- Malatya'da açılışından bu yana pek bir etkinliğini göremediğimiz İHD Malatya şubesinin 14 Mart'ta 1993'te yapılan olağanüstü Genel Kuruluyula yönetimi değişti.

Tek listenin sunulduğu, sönük ve cansız geçen Genel Kurulda söz alan konuşmacılar; anti-demokratik uygulamalardan, faili meçhul cinayetlerden, yargısız infazlardan, işkencelerden... vs.. bahsederek bu uygulamaların üzerlerine kararlıca gideceklerini belirttiler:

Konuşmaların ardından oylamaya geçildi. 125 üyeden 68'inin katıldığı oylamada 68 üyenin oyunu alarak oluşan yeni yönetim kurulunda yer alan kişiler; Abdullah Nebioğlu (Avukat), Önder Şahiner (Avukat), Yıldız Kolucaçık (Avukat), Zübeyde Ünsal (Ev kadını), Zeynep Karahan (İşçi), Hasan Buran (Gazeteci), Aziz Öcal (Esnaf)

İHD'li Ercan Kanar yargılandı

İnsan Hakları Derneği, İstanbul şube başkanı Ercan Kanar bir toplantıda "Devlet sadece terörist değil, aynı zamanda ahlaksızdır" dediği için Beyoğlu 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmaya başladı. Savcı Kanar'ın 10 yıla dek hapsini istiyor. Kanar duruşmada ahlaksızlık olarak nitelediği şeyin devletin insanlara zorla muhbirlik teklif etmesi olduğunu belirtti.



21 Şubat 1993 günü İHD Elazığ şube başkanı Av. Metin Can(üstte) ve Dr. Hasan Kaya (altta) kontrgerilla tarafından kaçırıldı. 27 Şubat günü de elleri arkadan bağlanmış ve kurşuna dizilmiş bir şekilde cesetleri Tunceli yakınlarında bulundu. Hükümet olayı 'faili meçhul bir cinayet' diye tanımlarken kaygısı cellatlarını korumaktı.



Cenazeye ilgili Mücadele gazetesinde çıkan bir takım yanlış bilgilere değinme

Mücadele gazetesinde olayla ilgili Elazığ temsilciliğinin yapmış olduğu haberde bir takım yanlış bilgiler söz konusudur. Daha doğrusu yanlış değil de bilinçli yapılmış çarpıtmalardır bunlar. Bunlara değinmeden geçemiyecəğiz.

Birincisi: Açlık grevinde asılan dövizlerde "Halkuz, haklıyız kazanacağız" gibi bir döviz yoktu.

ikincisi: Açlık grevinde DLMK'lilar yoktu. Üçüncüsü: DKO'leri tarafından oluşturulan platforma birinci gün TODEF'liler katılıp imza koyarken; ikinci gün, tüm ilerici öğrenciler adına başka bir öğrenci gelmişti. Ancak haber de sanki öğrenci grupları içerisinde açlık grevinde ve oluşturulan platformda sadece TODEF'liler varmış gibi yansıtıldı.

Dördüncüsü: Eylemlilik İHD önderliğinde gelişmesine rağmen arkadaşlar hiçbir rahatsızlık duymadan EHADKAD ve Sağlık-Sen yaptı diyorlar.

Bu konuda yaptığımız uyarılar dikkate alınıp, düzeltme yapılmadığı için bunları açıklamak, bu yanlış tutum ve davranışı teşhir etmek gereği duyduk.

Açmaz açamaz deme hiçbir zaman...
Bir nar çiçeği açacaktır elbet,
Böyle kalksa da üstümüze faşist namlular
Namert ellerin en sonunda bir gün kırılacak

Metin'i ve Hasan'ı

yüreğimizde ve mücadelemizde yaşatacağız.

Elazığ
İnsan Hakları Derneği
mensupları ve üyeleri

Uzun süreli ve oldukça engellenmiş bir yoldan ilerleyen her toplumsal ilerleyiş gibi devrim mücadelesi de bu yol boyunca, mücadelenin biçimi ve niteliğine göre taraflar üzerinde çeşitli etkiler icra eder. Bu etkilerin maddi kayıpları (kadro yitimi, örgütsel yenilgiler, teçhizat yetersizliği, zaman kaybı vb.) bir yana, yarattığı manevi etkiler oldukça önemlidir. Rahatlıkla söylenebilir ki; bütün bu etkiler hem mücadelenin o anki sürecini etkiler, hem de yeni süreçlere yansır.

Mücadelenin manevi etkileri oldukça önemlidir. Hatta öyle dönemeçler olur ki bu olgu zaman zaman ön plana geçip her şeyden önemli bir hal alır. Bu etki stratejik olarak savaşın sonucunu tayin etmez, ama taktik planda savaşın sonucuna önemli etkide bulunur. Yani mücadelenin ortaya çıkardığı olumsuz etkileri ideolojik, moral, psikolojik vb. noktada lehimize çevirdiğimiz de ya da bizi en asgari düzeyde etkileyebildiğinde çok az mevzi kayıplarıyla sonucu lehimize çevirebiliriz. Ters durumda da stratejik olarak sonucu lehimize çeviririz, ancak daha fazla mevzi kaybıyla karşı karşıya kalırız. Somutlayacak olursak; ülkede devrim ile karşı-devrimin savaşı halen kıyasıya devam etmektedir. Ve bu savaşı eninde sonunda haklıların kazanacağından zerre kadar kuşku duyulmamalıdır. Yine biliyoruz ki haklılar bugüne kadar birçok muharebeyi kaybetti. 12 mart ve 12 eylülde olduğu gibi zaman zaman çok ağır kayıplar alındı. Ancak feodal-faşist güçler bile savaşı değil, sadece belli muharebeleri kazandıklarının farkındadırlar. Yani kavga sürüyor. Süregiden bu kavgada düşman taktik olarak bizden kat kat güçlü ve devlet olarak örgütlü olmanın avantajını kullanıyor. Bu avantaj, doğal olarak düşmana tek tek muharebeleri kazandırıyor. Aslında savaşın bütünlüğünü düşündüğümüzde düşman açısından bile bunlar önemli kazanımlar değil, onun için önemli olan bu başarıların yarattığı etkilerdir. Bu noktada düşman için başından gelen taktik avantajını ve gücünü bu tür kısmi başarıları şahsında genel olarak stratejik olarak güçlü ve yenilmez olduğu imajını oluşturma çabası içinde. Bizce bunun hemen her dönem başvurulan basit bir kandırmaca olduğu açıktır. Buna rağmen düşmanın bunu ısrarla kullanması bunun kitleler üzerindeki etkiyi lehine arttıracığını bilmesinden geliyor. Günümüzde kırılması gereken en olumsuz etkilerden birinin bu olduğunu söylersek abartmış olmayız. Çünkü birakalım genel de kitlelerin etkilenmesini, zaman zaman (özellikle ağır yenilgi dönemlerinde) devrimci örgütleri bile bu etki sarabilmekte, düşmana esir düşenler bir muharebenin değil, tüm olarak savaşın kaybedildiği sanmaktadırlar. Esir düşmeme şansına sahip olanlar ise, aynı mantıkla savaşın tümüyle kaybedil-

diğini sanarak "elveda proletarya", "elveda silahlar" diyebiliyorlar.

Devrimci saflarda ortaya çıkan bu tür çözüme ve geri çekilmeler maddi kayıpların etkisinde olsa da, yukarıda bahsettiğimiz kaypak bir zeminde düşmanın sağladığı ve öne çıkardığı psikolojik üstünlüğüne dolaysız bir şekilde bağlıdır. Unutulmamalı ki, bu psikolojik üstünlük kaypak bir zeminde yükselmektedir ve bu kısmi başarıların, tek tek muharebelerin egemenler tarafından savaşın nihai süreci olarak abartılıp gösterilmesine dayanmaktadır. Bu halyle bu etki doğru politikalar ve pratik taktiklerle daraltılabilir ve hatta kitleler nezdinde bu kaypak zemin kaldırıldığında tamamıyla etkisizleştirilebilir. Ancak başta bu kitlelere siyasal ve ideolojik bilinci taşıma görevinde olan öncü kesimce anlaşılmasını ve bilince çıkarılmasını zorunlu kılmaktadır. Yani kitlelerin taleplerine cevap vermeyenlerin düşmanın geçici başarıları karşısında yönünü şaşırılmaları gerekiyor.

Faşist diktatörlük, özellikle son iki yıldır kitlelere ve öncülerine karşı çok yönlü bir imha saldırısına girişmiştir. Devrimci kitlelere yönelik katliamların yanı sıra, devrimcilere yönelik saldırılarda birçok örgüt önemli kayıplar verdi. Bu saldırıların daha çok kitle hareketlerinde meydana gelen görece ivme düşüklüğünün olduğu dönemde olması dikkat çekicidir. Yani düşmanın son beş yıllık dönemle özellikle 12 eylül sonrası yavaş yavaş dirilmeye başlayan ve alt düzeyde taleplerle esasta barışçıl mücadele biçiminde gelişen kitle hareketlerine karşı etkin önlemler almaya çalıştı. Yeni gelişen harekete karşı da savaş psikolojisini dayattı. Geniş tutuklamalar ve işkenceler zincirinden sonra özellikle kitlelere önderlik eden öncülere yönelik, bunları uzun süreli olarak bu mücadelenin aktif sürecinin dışına itmeye çalıştı. Bunda da düşmanın önemli ölçüde başarılı olduğu söylenebilir. Kitlelerin esasta kendiliğinden gelme mücadelesine yeterli derecede müdahale edilemediğinden önderliksiz kalan kitlelere yönelik olarak kabuğuna çekildi. Bu yetersizlik estirilen devlet terörüyle birleşince, savaşta moral üstünlüğü düşman lehine bürünmüş bir havaya girdi. Kitle hareketlerindeki düşüşle birlikte düşmanın saldırılarını giderek pervasızlaştı. Bu durumdan yararlanan düşman saldırılarını daha çok yeraltı örgütlenmelerine yöneltmiş ve devrimcilere "terörist" yaftasını asarak beşer onar katletmeye başlamıştır. Bu dönem belki de hiçbir zaman olmadığı kadar kendi deyimleriyle "milli mutabakat" sağlayarak bu saldırıları kitlelerin gözünde "meşru" kılmaya çalışmıştır. İhbarcılığın "fazilet" olduğu propagandası hergün gazeteler ve televizyonlar tarafından halkımıza pompalanmıştır. Egemen sınıfların huzur ve güven ortamının halk arasında huzursuzluk ve güvensizlik ortamı oluşturmaktan geçtiğine

İdeolojik sağlamlık; kavgayı sebatla sürdürmenin teminatıdır

inanan faşizm, örgütlerin içine ajan sokmaktan çok ajan şüphesi sokmaya çalışmış, halkın komşusundan şüphelenmesi için elinden geleni yapmış, herkesin birbirini ihbar ettiği bir toplumsal ilişkiler süreci oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu noktada hedeflerine ulaşabildikleri söylenemez ancak ciddi adımlar attıkları gözönüne alınırsa, karşı önlem ve propagandanın devrim cephesi açısından önemli tartışma götürmez bir zorunluluktur.

Proletaryanın verdiği mücadele ile kendi kaderini tayin hakkı uğruna verilen mücadele bugün aynı mevzide yer alıyor. Cezaevlerindeki mücadele, gençliğin mücadelesi, emekçi kadınların örgütlü bir şekilde sahneye çıkma çabaları, köylülüğün ve esnafın hak arayışları, memurların grevli-toplusözleşmeli sendikal mücadelesi yine bu mevzide bulunmaktadır. Zemin sınıf mücadelesinin değişik biçimleri için son derece elverişlidir. Devrim cephesini kuşatan şartlar proletarya partisinin daha hızlı ve cesaretle atılmalılığı emrediyor. Şimdi kitlelerde birlik ve şevk öğesi daha güçlüdür. Egemenler devrimin kurumlarının yaratılma çabalarını, sağda solda ortaya çıkan ye-

ni mücadeleleri, önemlisi de dağlardan gelen sesleri her zamankinden daha dikkatli izliyorlar. Haklarını alamamanın ve ekonomik sıkıntının mensesinde giderek daha çok sıkışmanın kaçınılmaz sonucu dağlar ve sokaklardır. Son firarlar ve bir gecede İstanbul, Bursa, Adana başta olmak üzere büyük kentleri bombalarla uyardıran gerçek göstermiştir ki, egemenlerin duyduğu korku ve bu korkudan beslenen taktikler, gerçek kudretin kim de olduğunu gösteriyor. Yalanların, güç gösterilerinin, tehditlerin çürük özünü, pratiğin açığa çıkarıcı gücünden çıkarmak mümkün mü? Bunu söylerken şu gerçeği gözden kaçırmamalıyız: Türkiye devrimi, tarihini, kendi tecrübesini, ülkenin jeo-politik konumunu ve mevcut güç ilişkilerini iyi kavramışsa hasmını, diğer devrimlerin aldığından daha çok ciddiye almak durumundadır. Osmanlı kabadayılığının ve palavrasının çürük özünü parmak basarken, gerçekten kudretli olanın bayrağını dalgalandırırken bu gerçeği unutmamak gerek.

Yukarıya aktardığımız gelişmelerin devrim cephesi üzerindeki etkilerini ikiye ayırarak durumundayız. Bu ayırımı kırlar ve şehirler olarak yüzeysel bir şekilde yapabiliriz. Herkesin kabul edebileceği gibi savaş esas olarak kırlarda odaklaşmıştır. Buna karşılık faşizmin, baskı ve zoru, katliamları yine kırlarda yoğunlaşmış durumda. Kontr-gerilla eylemleri bu gerçeği gün ışığına çıkarmıştır. Ancak faşizmin tüm baskı, zoru ve yığınağına karşılık kırlardaki devrimci alternatifleri geriletmek şöyle dursun, her geçen gün daha da ilerlemektedir. Yazının başındaki tespitlerimizi haklı çıkarırcasına tek tek ve yine taktik başarılarına rağmen düşman bunu psikolojik üstünlüğe çevirememekte, devrimci mücadele bu dezavantajları kendi lehine çevirebilmiştir. Kırlardaki halk şehirlere oranla daha geri bilinç düzeyinde olduğu halde savaşın bizzat içinde olmakla taraf belirlemekte bu açığı kısa sürede gidermekte ve siyasal bilincinde daha hızlı sıçramalar yaşamaktadır.

Şehirlerde ise düşman çok daha az çabayla çok daha az muharebe kazanarak bunun üzerinde psikolojik üstünlük sağlamayı becerabiliyor. Burada bir gelişkin olduğu söylenebilir. Ancak bunun yanıtı "orada silahlı mücadele var, bundan dolayıdır" demekle verilmaz. Diğer taraftan bu yanıt silahlı mücadeleye önem verir gibi görünse de aslında mücadelenin diyalektiğini kavramayan bir anlayıştır. Yani böyle bir yanıt şehirlere barışçıl mücadeleyi kefen biçme hatasına götürür. Yine de böyle bir yanıt bir sıkıntıya işaret etmektedir. Bu sıkıntı silahlı mücadelenin şehirlerde olması gerektiği noktada olmalıdır. Şehirlere barışçıl mücadele önerilmeyeceğine göre, radi-



Polis kurşunlarına karşı taşla sopayla savaşmasını bilen bir halk nihai hesaplaşmada zaferle çıkmasını bilecektir.



1 Mayıs İşçi Sınıfının Birlik Dayanışma ve Mücadele Gününde, 1990'da İstanbul'da Şişhane-Tarlabası yoluyla Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen devrimcileri polis saldırarak engelledi. Ancak "göstericiler 1 Mayıs alanına çıkmakta kararlıydılar. Bu nedenle polisle çatışma çıktı.

kal mücadelenin buralarda hangi temelde ve nasıl ifadelendirileceği sorunudur. Bu sorun boyutlu bir tartışmayı gerektirmekle birlikte aynı zamanda konumuzu dağıtacağından bir belirlemede bulunup geçiyoruz; o da bu sorunda proletarya partisinin çizgisi berraktır. Sorun bu çizginin pratiğe geçirilmesinde yatmaktadır. Radikal mücadeleyi savunan küçük burjuva akımlar açısından ise çizgi sorununda yatmaktadır. Bu sorun hemen hergün yanlışlığını ispatlamaktadır.

Bu olgulardan hareketle söyleyebiliriz ki, kırlarda faşizmin her türlü taktik üstünlük ve muharebe başarılarına rağmen, mücadelenin niteliği ve biçimi değişmeksizin kesinlikle ideolojik yönünü sağlam bir temele bağlayabiliyor. Oysa şehirlerde hem kitle hareketinin gerisinde kalınıyor, hem de düşman saldırıları karşısında kesintiye uğrayıp vazgeçmeye kadar dönüşebiliyor. Bu noktada kitleler hem ciddi taktik önderlik sorununu hem de süreklilik noktasında önderliklere güvensizlik sorununu yaşıyorlar.

Bayrampaşa ve Nevşehir firarları ile İstanbul, Bursa, Adana başta olmak üzere kentleri bombalarla uyandıran gerçek, göstemiştir ki; gerçek kudret egemenlerde değil! Yalanlara dayalı güç gösterileriyle, tehditlerle kendi çürük özlerini ne kadar saklayabilirler ki? Bu gerçeği pratiğin açığa çıkarıcı gücünden kaçırmak mümkün mü?

Bu durum örgütlerin kendi iç bunalımını da körüklemeye kalmıyor, örgütlerin bir bütün olarak politik güvensizliğe düşmesine yol açabiliyor. Devrimci yayın organlarını düzenli takip eden herkes bu olguyu gözlemleyebilir. Sorun sadece düşmanın psikolojik üstünlüğünü kırma sorunu değildir. Başta da belirttiğimiz gibi bu uzun bir savaştır ve binlerce muharebeden geçmek gerekecektir. Bunların kimi kazanılacak, kimi kaybedilecektir. Önemli olan kendimizi ve devrimci kitleleri bu bilginle donatıp düşmanın ideolojik saldırılarını boşa çıkartabilmek ve yeni muharebelere daha kararlı ve deneyimli olarak girebilmektir. Yoksa karşı-devrimin canıyane baskı ve faşist terörü ile hergün karşı karşıya bulunan ve bu faşist terörden

daha çok nasibini alan kitlelere "teröre karşı birleşin" diyen egemen sınıfların demagojilerine kanmak celladın "seni öldürecekim ama bu sadece senin iyiliğin için" demesinden farksızdır. Sermayenin emek üzerindeki aleti olan devlet, bir avuç zorbanın elinde olduğu milyonlarca kitleyi baskı ve tahakküm altına alan siyasal bir makina olarak kaldığı ve bu temel karakterini sürdürdüğü sürece devrimci sınıf savaşının şiddeti esas olan yönünde, temel değişikliğin olması mümkün değildir. Durum böyle iken, siyasal iktidarın zor yoluyla ele geçirilmesi mücadelesinin bu esas yönünde değişikliğin olabileceğini öne sürmek, bu temel değişikliği "zor olmadan da olur" biçimine dönüştürmek, pratikte bu mücadele biçimini reddetmek burjuvazinin değerlerine su taşıyarak, devrimi yok saymakla eş anlamlıdır. Bunu söylemekle radikal mücadele dışındaki mücadele biçimlerinden yararlanamayacağımız anlamı çıkarılmamalıdır. Vurgu yapmak istediğimiz nokta, diğer tüm mücadele biçimlerinin esas mücadele biçimi ekseninde toparlanmasındır. Hiç kuşkusuz proletarya kendi önderliğinde kurulacak olan Demokratik Halk Diktatörlüğünü kurma mücadelesinde nispeten uzun süreli bu savaşta hiçbir koşulda, bu mücadele şeklini esas almayacaktır. Bilinir ki, yarı-sömürge, yarı-feodal ülkelerde süreç başından sonuna kadar "silahlı devrimle, silahlı karşı-devrim"in şiddet yoluyla hesaplaşmasıdır. Bir bütün olarak silahlı mücadele ile bu mücadelenin bir noktadan veya birkaç noktadan desktetlenmesi aynı şeyler değildir.

Toplumsal bir devrim ereğiyle çıktığı bu yolda, proletaryaya zafer yolunu açabilecek, bu uzun yolda onu, gidebileceği

yere ulaştırabilecek olan da bu anlayıştır. Bunun için de asgari ve azami programını gururla uygulamaya koyabilecek olan da bu anlayıştır. Bu mücadele, stratejik öneme sahip silahlı devrimci mücadelenin siyasal hedefler doğrultusunda yürütülmesinden başka bir şey değildir. Unutulmaması gereken bir nokta da silahlı mücadelenin siyasal mücadelenin bir biçimi olduğudur. Ve aynı zamanda devrimin siyasal görevlerini yerine getirmede kullanacağımız esas biçimdir. Silahlı mücadeleyi siyasal mücadele karşıtı olarak göstermek, silahlı mücadeleyi "salt askeri bakış açısı" olarak göstermek hep revizyonistlerin başvurduğu yöntemler olagelmıştır. Bu konu da komünist önder İbrahim KAYPAKKAYA'nın komünistler için bağlayıcılığı tartışılmayan sözlerini aktararak geçiyoruz: "salt askeri görüş açısı savaşmak için savaşmak tutumuna sahip olanların görüşüdür. Biz devrimin siyasal görevlerini yerine getirmek için savaşmak istiyoruz. Kırlık bölgelerde parti önderliğinde halk ordusunu yaratmak, mahalli ve merkezi otoriteyi adım adım parçalayarak halkın iktidarını gerçekleştirmek için silahlı mücadeleyi savunuyoruz." Her ne biçimde yürütülürse yürütülsün, hangi sınıf ve tabakalar önderliğinde olursa olsun, savaş siyasetin silahlarla yürütülmesinden başka bir şey değildir. Bu gerçeği sadece proletarya değil, tüm emekçi yığınlara götürecektir olanlar, direngen, tamamıyla yöntemli ve bilimsel çalışmalarıyla sözde değil, pratikte MLMZD silahıyla donanmış kadrolar olacaktır. En geniş halk kitlelerine ulaşmak, büyük ölçüde dağıtık, tek ayak üzerinde ağır aksak yürüyen bir çalışma biçimi; derlenip toparlanmış bir makinenin dişlileri gibi düzenli çalışan ve iki ayağı üzerinde sağlam basabilen bir çalışma biçimine dönüştürmek, küçük derneklerin son derece karmaşık ve çetin engelleri aşması, büyük bir kanalda birleşerek engellenmesi imkansız, muazzam bir ırmak haline gelmesi, Önemli ölçüde kendiliğinden (özellikle şehirlerde) gelişen mücadeleyi, proletaryanın Marksist-Leninist partisi önderliğinde toparlamak ve bunu kolektif bir güce dönüştürmek, devrimci Marksistlerin önünde bir görev olarak hala durmaktadır.

Hakim sınıflara ve onların yeminli uşaklarına el aman dedirten, dehşetten dehşete düşüren, onları korkutan, korku ve panik içinde hareket etmeye iten, kırlık bölgelerden başlayarak ve giderek

yaygınlaşan silahlı mücadelenin kendisidir. Ülkede kaynayan kazanın kapağı daha fazla kapalı tutulamıyor. Kapak bastırıldıkça daha güçlü patlamalar meydana gelmektedir. Bizim sözünü ettiğimiz gelecekteki kasırganın uğultularının şimdiden duyulmaya başlamasıdır. İşte hakim sınıfları ve onların efendilerini, reformist, sağ pasifist ve parlamenterist ahmaklar ve bütün silahlı mücadele düşmanlarını aynı noktada, aynı zeminde birleştiren şey de budur.

İnatla zaferi yakalamak için kendimizi her alanda silahlandırmak zorundayız. Ülkede ve dünyada hızlı değişimler göstermektedir ki, Marksizm-Leninizm Mao Zedung Düşüncesi'nde ısrar her zamankinden daha da önemlidir. MLMZD silahıyla donanmış ve bunu ısrarla hayata geçirenler hergün paha biçilmez zaferler kazanmaktadır. Bugün Peru Komünist Partisi tüm dünya halklarına umut veriyor ve geleceğin toplumunu şimdiden yaratabiliyorsa, uluslararası proletaryanın Türkiye toprağındaki temsilcileri olarak bizler de bunu yaratacağımızı tüm ezilenlere müjdelemek durumundayız. Küçük burjuva ve burjuva milliyetçi hareketlerin arkasına silahlara veda ettiği, ve "yeni dünya düzeni" içerisinde kendilerine yer bulmaya çalıştığı bir ortamda MLMZD'nde ısrar etmenin önemi daha iyi anlaşılacaktır. Ülkemizde de egemenlerin ulusal hareketi masa başı pazarlıklarıyla boğmaya çalıştığı bir ortamda M-L çizgide ısrarlı ve inatçı olmanın önemi kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. Feodal-faşist güçler ulusal hareketin "işini bitirdikten" sonra esas olarak proletarya hareketine yöneleceklerini açık olarak ifade etmektedirler. Buna karşın proletarya partisi de daha atılın bir döneme girileceğini açıklamaktadır. İdeolojik sarsıntılara ve sapmalara uğramadan çizgide inatçı davranmak olumludur. Ancak bu çizginin hayata geçirilmesi de o kadar elzemdir. Devrimci kitlelerin üzerine serilmeye çalışılan ölü toprağının atılması için her bireyin kendi üzerine düşeni mutlaka ama mutlaka yerine getirmesi gerekiyor. "Herşey yapılındır, ben de yardımcı olmaya çalışırım" mantığı siyasal arenada kaçınılmaz teorisi olmuştur hep. Kırlarda yükselen ve son dönemlerde şehir kır diyalektiğinin doğru bir tarz da ele alınacağına umutlarıyla daha canlı ve daha atak davranılması gerektiğini hayat dayatmıştır.

Sandalcı son yolculuğuna karanfillerle uğurlandı



Yazarlığının ötesinde yılmaz bir insan hakları savunucusu olarak tanınan, Emil Galip Sandalcı'yı devrimciler yalnız bırakmadılar.

Kültür Sanat Servisi-Gazeteci-Yazar ve İnsan hakları savunucusu Emil Galip Sandalcı geçirdiği astım krizi sonucu 71 yaşında yaşamını yitirdi.

Emil Galip için Tünel'deki İHD binasında toplanan yüzlerce insan bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Burada İHD Genel Başkanı Akın Birdal kısa bir konuşma yaptı. Şair Atol Behramoğlu'na onu Babıali'den sürenlerin şimdi ardından ağlamaya hakları olmadığını söyledi. Çoğunluğu İHD'liler ve devrimci çevrelerden 500'ü aşkın insandan oluşan topluluk Taksim'e yürümek isteyince polis engelledi. Topluluk ısrarlı olunca ikişer üçerli gruplar halinde yürümelerine izin verildi.

Emil Galip Sandalcının cenazesi Teşvikiye Camiinden alkışlar ve karanfillerle çıkarıldı ve pangaltında polis dağıtana dek yeniden yürüdü kalabalıkla.

Zincirlikuyu mezarlığında yeni-den toplanan kalabalık cenaze top-rağa verildikten sonra dağıldı.

EMİL GALİP SANDALCI

1922 yılında İstanbul'da doğdu. 1948'de İstanbul Üniversitesi-İktisat Fakültesini bitirdi. ABD'de master yaptı.

Gazeteciliğe 1956 yılında Tercüman'da başladı. Birçok gazetede çalıştı. Bugün burjuva basınında söz sahibi olan bir çok gazetecinin yetiştiği VATAN gazetesindeki çalışma döneminde DP iktidarını eleştiren yazılarıyla tanındı. 12 Eylül öncesinde devrimci-demokrat çevrelerin okuduğu DEMOKRAT gazetesinde de çalıştı. Sandalcı son on yıldır köşe yazarlığı yapmıyor-du.

71 yaşında ölen Emil Galip Sandalcı birçok kuşakla yolları buluşan bir yazardı. Siyasal nedenlerle

12 Mart döneminde 1971 ve 1972'de iki kez, 12 Eylül'den sonra 1981 ve 1983'de de iki kez olmak üzere 4 kez tutuklandı. Sandalcı, sosyal demokrat yapısına rağmen insan hakları mücadelesinde en öne çıkan insanlardan oldu. 1984'de Aydınlık Dilekçesi'ni imzalayanlardandı, İnsan Hakları Derneği'nin kurucusu ve 1986-1990 yılları arasında İstanbul Şube Başkanıydı. Bunların yanısıra Türk-Yunan Dostluk Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, Helsinki Yurttaşlar Derneği'nin de kuruluşunda yer aldı. TYS yönetim kurulunda çalıştı.

Devrimci çevreler için Emil Galip Sandalcı tutarlı bir burjuva aydınıydı.

Gazeteci-yazar kimliğinin ötesinde yılmaz bir insan hakları savaşçısı olarak tanındı. Bu yüzden devrimciler onu son yolculuğunda da yalnız bırakmadılar.

ARTIK SADECE RENKLİ KAĞIT VERECEKLER!

Burjuva gazetelerin ansiklopedi savaşında ateşkes

Aylardır ilanlarıyla sokakları, reklamlarıyla ekranları kirleterek kıran kırana bir ansiklopedi savaşına tutuşan bilgi tüccarları iflas çanları çalmaya başlayınca aralarında ateşkes ilan ettiler! Böylece halkımız da kaçırıldığı ansiklopediler için yeni bir süper şans bekleme derdinden kurtulmuş oldu!

Hürriyet, Milliyet ve Sabah gazeteleri 1 Mart - 1 Eylül 1993 tarihleri arasında yeni bir promosyon kampanyasına girmeyecekleri konusunda anlaşmaya vardılar. Anlaşmaya göre artık Mega - Süper kupon verilmeyecek. Altı aylık barış dönemi boyunca üç gazete televizyona reklam da vermeyecekler. Nasıl versinler ki? Üç gazetenin sadece Ocak ayı reklam harcamaları toplamı 185 milyar li-

rayı geçiyor.

Ansiklopedi kampanyalarından bu gazetelerin beklentileri öncelikle tirajlarını artırmak ve bunun getireceği güçle reklam pastasındaki paylarını büyütme. Böylece karlarına kar katacaklardı. Ama artan reklam gelirleri bile onları kurtaramadı!

Bu noktaya nasıl geldiklerini Hürriyet gazetesinin eski solcu genel yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök Nokta Dergisi'ne şöyle açıklıyor:

"Hiç bir müesse sürekli zarar etmeye karşı duramaz. O nedenle her üç gazete bir araya geldi ve aklın getirdiği bir protokol ortaya çıkardı".

Özgür Gündem gazetesinin kapandığı, Cumhuriyet gazetesinin

batmamak için çırpındığı bir ortamda üç gazetenin promosyon kampanyalarını tatil etmesinin rakiplerine acımalarından kaynaklanmadığı ortada. E.Özkök Nokta'ya: "Rakiplerimizin batmaması için birşey yapamam. Herhangi bir gazetenin kapanması beni üzer fakat bu uykularımı da kaçırmaz" derken sermayenin acıması olmadığını da itiraf ediyor.

"Özal'ın 2,5 gazetesi" yeni bir savaş için baltalarını şimdiden bilemeye başladılar bile. Halkımız sakın üzülmesin(!) Sabah gazetesi SATEL'ini izletmek için uzakdoğuya üç milyon televizyon siparişi verdi. Sadece biraz sabırlı olun, şurada eylül ayına ne kaldı ki? Biliyoruz ki kapitalizmin kar hırsı iflas korkularını çabuk yener.

Ankara Film Festivali bitti, sıra İstanbul Film Festivali'nde

5. Ankara uluslararası film festivali 5-14 Mart tarihleri arasında yapıldı. İlk üç yılında "Ankara Film Şenliği" adıyla düzenlenen festival iki yıldır uluslararası konumda sürüyor. İstanbul Film Festivali kadar kapsamlı olmasa da Türk sineması ve kısa filme ağırlık vermek gibi ayırdedici özelliklere sahip olan festival Mahmut Tali Öngören'in belirleyici katkılarıyla sürüyor. Festival Amerikan kültür emperyalizminin saldırısına uğrayan Ankara'lı sinemaseverlere kısa da olsa nefes aldı.

Festival zaman olarak çok sıkıştırılmış yapısıyla hedef kitesine ulaşmakta bu yıl da yetersiz kaldı. Organizasyon bozuklukları ile sık sık aksayan festivalde bu yıl Fransız yönetmen Jean-Luc Godard (6 film) ve İtalyan yönetmen Francesco Rosi (11 film) için özel bölümler ayrıldı. Özellikle Francesco Rosi Toplu Gösterisi ilgiyle izlendi. Mussolini dönemi Faşist İtalya'sına aydınca bir bakış sunan "İsa E bolli'de Durdu" filmi çok beğenildi. Dünya Sineması bölümünde pek fazla yeni film olmaması festivalin eksiklerinden-di.

Holdinglelerin ve Kültür Bakanlığının ve belediyenin katkılarıyla düzenlenen festivalin uzun metrajlı ulusal film yarışmasında en iyi film ödülünü İrfan Tözüm'ün yönettiği "Cazibe Hanım'ın Gündüz Düşleri" kazandı. Bu film Yardımcı Kadın Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Özgün Müzik, En İyi Sanat Yönetmeni ve En İyi Işık dallarında da ödül aldı. En İyi Kadın oyuncu ödülünü (Düş Gezginleri) Meral Oğuz, En İyi Erkek oyuncu ödülü'nü ise İlyas Salman (Fikrimin İnce Güllü) aldılar. Türk sinemasında bu yıl genel oylum olarak da içerik olarak da toplumsal temalardan uzak, bireyin iç dünyasını esas alan, cinsellik üzerine araştırmalarla uğraşan (!) filmler ağırlıktaydı.

İstanbul Kültür ve Sanat Vakfı tarafından 3-18 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan 12. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde bu yıl yaklaşık 150 filmin gösterilmesi bekleniyor. Festivalin Ankara Film Festivali'nin acemiliklerini ve mütavaziliğini aşan bir görünümü var: 12 yılın deneyimleri, kendi içinde oturmuş bölümleri, Türk Sinemasının varolduğu şehirde düzenlen-

miş olması, bol paralı sponsor destekçileri (Holdingleler, uluslararası tekeller) ile hayli iddialı olmasına şaşmamak gerekiyor.

Bu yıl "Ustalara Saygı" bölümünde İtalyan yönetmen Federico Fellini (4 film), Fransız Yeni Dalg Akımı'nın yönetmenlerinden Eric Rohmer (4 film), İranlı yönetmen Behram Bayzai (3 film) ve Norveçli yöneten Anja Brein'in (3 film) filmleri sunuluyor. Program dışı olarak Alman yönetmen Rainer Werner Fassbinder'in anısına özel bir bölüm de yer alıyor. Festivalde Fassbinder'in 7 filmi gösterime girecek.

Festivalde oldukça yeni tarihli filmleri de izlemek mümkün. Bürokratik diktatörlüklerin yıkılışı sonrası Doğu Bloku ülkeleri sinemalarını merak edenler, Macar yönetmen Istvan Szabo'nun "Tath Emma", "Sevgili Böbe", Rus yönetmen Pavel Louguine'nin "İnsan Değişir" gibi filmlerini izleyebilirler.

Festival'in ulusal yarışma bölümünde ise 11 Türk filmi yarışacak. Amerikan filmlerinden bikan okurlarımız eğer paraları ve zamanları yeterse 15 günlük bir sinema maratonuna çıkabilirler.



Düzenin örtmeye çalıştığı birçok gerçeği garip bir simge ile anlatır karikatürler, hemen herşeye muhaliftir. Ayhan Kiraz da kadın sorununu erkeğin iki dudağı arasında yorumlamış... Biz de Karikatürk' 92 kitabında aktardık.

Karikatürk '92

Karikatürçüler Derneği karikatürün yalnızca mizah dergilerinde ve günlük gazete sütunlarında kalmasını pek doğru bulmamış ve geçen yıl olduğu gibi bu yıl da gazete ve dergilerde yayınlanmış karikatürleri bir albümde toplamış. Son yıllardaki karikatür albümü patlamasına bir kurum olarak katkıda bulunmaya başlamış. Birkaç yayınevini karikatür ağırlıklı kitaplarının dışında, Karikatürçüler Derneği'nin son iki yıl içerisinde yayınladığı bu iki albüm de alanında önemli bir boşluğu dolduruyor.

Demek geçen yıl KARİKATÜRK '91 adlı albüm kitabını yayınlamıştı. Bu yıl ise KARİKATÜRK '92 albümünü yayınladı. Kitaplaştıran karikatürler Yerebatan sardıcının çıkışında sergileniyor.

Albümde 92 yılı içinde demek üyesi karikatüristlerinin ağırlıklı olarak dergi ve gazeteler de yayınlanan çizimleri sergileniyor. 1992'nin çomak sokulan konularını insan hakları ihlalleri, Somali çıkartması, dinsel gericilik, şavaş, kadın sorunu, ulusal sorun, çevre kirliliği, çarpık kentleşme oluşturdu.

Değerli okurlarımız, bulunduğunuz bölgelerde çıkan kültür ve sanat dergilerini, tanıtılmasını istediğiniz kitapları bize gönderin. İzlediğiniz kültürel etkinlikleri bize yazın.

Özgür Gelecek Gazetesi, Umut Yayıncılık, Oğul Sokak, No. 16/2 Sultanahmet/İSTANBUL



Enver Hoca, AEP'in lideriydi.

11 Nisan 1985 Enver Hoca'nın ölümü

1930'da kazandığı bir devlet bur-suyla Paris'e Hukuk eğitimi görmek üzere giden Enver HOCA, Marksist düşüncelerle ilk kez burada tanıştı. Ancak, yürüttüğü siyasi faaliyetlerden ötürü bursu kesildi ve öğrenimini tamamlayamadı.

Faşist Mussolini ordularının işgali altındaki Arnavutluk'ta 1941 yılında kurulan Arnavutluk Komünist Partisi'nin (AKP) ilk geçici Merkez Komitesine seçilen Enver Hoca, 1943'te Parti Genel Sekreterliğine ve yine o dönemde kurulan Milli Kurtuluş Cephesi Genelkurmay Siyasi Komiserliği'ne getirildi. Üstlendiği bu görevleri başarıyla yerine getiren Enver Hoca, ülkesinin faşist işgalden kurtarılması ve 1946'da Arnavutluk Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşuna önderlik etti.

Enver HOCA'nın başından beri iyi ilişkiler içerisinde olduğu Yugoslavya'da Tito revizyonizminin filizlenmeye başlamasıyla birlikte, ilişkileri de bozulmaya başladı. E. Hoca, Tito ile Stalin arasın-

Kavganın Günceesi

da cereyan eden siyasi çatışmalarda Stalin'in başını çektiği Marksist-Leninist saflarda yerini alarak, Tito revizyonistinin yönetimindeki Yugoslavya ile olan ilişkilerini kesti.

Stalin'in ölümüne kadar olan süreç boyunca uyum içinde geçen Arnavutluk-SSCB ilişkileri; başını Kruşçev'in çektiği revizyonist kliğin iktidarı ele geçirmesinden sonra bozulmaya başladı. Kruşçev'in, SBKP'nin 1961 yılında yapılan 22. Kongresinde Marksizm-Leninizm'e açıkça saldırıya geçmesiyle beraber, ÇKP ile E. Hoca, Rusya ile olan ilişkilerini sona erdirdiler.

Bundan sonraki süreçte Çin Komünist Partisi ve Mao ile daha yakın ilişkiler geliştiren E. HOCA, Mao'nun 1965-66'da Çin'de başlattığı Büyük Proleter Kültür Devrimi'nin kendisinde bıraktığı derin izlere paralel politikaları, Arnavutluk Halk Cumhuriyeti'nde uygulamaya çalışıyordu.

Ancak Mao'nun 1976'da ölmesinden sonra Çin devrimi ve Mao Zedung Düşüncesi'ne cepheden savaş açıp saldırıya geçti.

MZD şahsında Marksizm-Leninizm'e yönelttiği saldırılarla revizyonizme kayan Enver HOCA çizgisi, onun 11 Nisan 1985'teki ölümünden sonra da sürdürüldü. Ve Enver HOCA revizyonist çizgisiyle başlayan çözülmenin geri dönüş sürecinde katettiği yol, bugün çok daha açık görülmektedir.

14 Nisan 1992'de TKP/ML parti güçleri birleşti

Aynılardan aynı yerde, ayrılardan ayrı yerde oluşu, diyalektik materyalizmin olmazsa-olmazlarından biridir.

Aynılar, bazı öznel olumsuz zaaf-la-

rın olumsuz nesnel koşullarla birleşmesi sonucu, belli bir süre örgütsel ayrılığı yaşasalar da; nihayetinde, aynı amaç için aynı çatı altında toplanmaları kaçınılmaz olur.

Komünistlerin birliği, proletaryanın birliğinin temelidir. Komünistler için bu bir ilkedir. Ki, aynı ülkedeki komünistlerin birincil görevi, komünistlerin birliğini sağlamaktır. Bunu sağlayamayan komünistler, ne proletaryanın ve emekçi halkların birliğini sağlayabilir, ne de üstlendiği devrim misyonunu yerine getirebilir.

TKP/ML'nin 1987 sonbaharındaki bölünmesi ve beş yıla yakın bir süre örgütsel ayrılık yaşaması, elbette, Türkiye devrimi ve emekçi halklar için önemli bir kayıp olmuştur.

TKP/ML parti güçlerinin, istenmeyen bunca yıllık ayrılığa rağmen, aynı ideolojik-siyasi havayı soluması, aynı amaç ve hedefler için verdikleri mücadeleyi aralıksız sürdürmeleri; Ideolojik birliğin, bazı siyasi taktik politikalara feda edilemeyeceğini gösterdi.

Gücünü -esas olarak- yürüttüğü mücadelelerin haklılığından, MLMZD bilimi ışığında belirlediği ideolojik-siyasi hattının doğruluğundan ve proletaryanın ideolojisinden alan TKP/ML; gerçekleştirdiği örgütsel birlikle bu gücünü pekiştirmiştir.

İbrahim KAYPAKKAYA'nın ML görüşlerine, Türk egemen sınıflarıyla giriştikleri çetin mücadeleyle yaşam bulduran TKP/ML'nin komünist güçleri; nihayet 14 Nisan 1992'de bu 'tahsilsiz' ayrılığa son vererek, örgütsel birliklerini sağlayıp proletaryanın öz örgütü TKP/ML'yi yeniden güçlendirmenin haklı gururunu bugün de yaşıyorlar.

Türk, Kürt ve çeşitli azınlık milliyetlerden Türkiye proletaryasının öncü kurmayı TKP/ML; enternasyonal proletaryaya, Türkiye proletaryasına ve emekçi halklara karşı taşıdığı tarihsel sorumluluğunun bilincinde hareket ederek gerçekleştirdiği örgütsel birliğin, uluslararası ölçekte çözülme, dağılma ve mevzileri terkedişin devrimci-komünist safları da- görelî de olsa- etkilediği bu özgün tarihsel aşamada gerçekleşmesi; öte yandan, bu birliğin TKP/ML'nin kuruluş dönemi olan Nisan ayına tekabül etmesi, ona, çok daha derin bir anlam ve önem yüklemektedir.

11 Nisan 1871'de Paris'te "Kadınlar Birliği" Kuruldu

Büyük bir toprak sahibinin kızı olan Yelizaveta Dmitriyeva TOMANOVSKI, 1870'e kadar Rusya'da yaşadığıktan sonra, sırasıyla, İngiltere, İsviçre ve Fransa'da yaşadı. K. Marks'la kişisel dostluğu da olan Yelizaveta Dmitriyeva TOMANOVSKI "Paris Komünü" nün kuruluşunda, Paris'in savunulması ve yarıllara yardım amacıyla Kadınlar Birliği'ni kurdu.

Uluslararası İşçi Derneği (Enternasyonal)'e bağlı olarak kurulan Kadınlar Birliği'nin örgütlediği çok sayıda kadın müfrezesi, Komün saflarında kahramanca dövüştü. Bu kadınlar, Paris'in savunulmasındaki önemli binaları ateşe vermek amacıyla çok bidonları taşıdıkları için "petrolcüler" diye anılıyorlardı.

"Petrolcüler", Komün'ün yenilmesi sırasında, yenik yaşamaktansa yiğitçe vuruşup ölümü göğüslemeyi yeğlemişlerdi.



Barikattaki son kadın nefes, idam mangasına gülen genç kız, Komün'ün onlara kısa bir süre de olsa verdiği özgürlük için ölüyordu.

Katledilişinin 20. yılında,
Enternasyonal proletarya'nın, Türkiye
ve Türkiye Kürdistan kolunun öncü
müfrezesi, çeşitli milliyetlerden
emekçi halkımızın komünist önderi,
İbrahim KAYPAKKAYA'yı

ANMA GECESİNE KATIL!

FİLM (TIKKO Gerillaları ve Başkan Gonzalo'nun Konuşması)
KORO
TİYATRO (Asmen)
FOLKLOR
Can CİHAN
Partizan OZANLAR

Volkan YAĞAN (BURHANI)
Nizamettin ARIÇ
Ali ASKER
ARAM
Nihat BEHRAM
Enternasyonal Müzik Grupları (Peru, Güney Afrika, Yunanistan)

Tarih: 8 Mayıs 1993 Cumartesi Saat: 16.00

Yer: Sporthalle-KÖLN

İbrahim'i Anma Gecesi-Tertip Komitesi

UMUT YAYIMCILIK KİTAPLARI

Oğul Sokak No. 16/2
Sultanahmet İSTANBUL
TEL: 516 25 38 FAKS: 518 23 23

Muzaffer
Oruçoğlu

KAHRAMANLIK
KILAMLARI

ÇIKIYOR

Serdar Can

3000
YILIN
DESTANI

ÇIKIYOR

Serdar Can

NENEMİN
MASALLARI

2. Baskı
ÇIKIYOR

Muzaffer
Oruçoğlu
TOHUM

3. Baskı
ÇIKTI
FİYATI:
50.000TL

68 kuşağının dağa vuran ateşi, ML teorinin, özverinin ve cesaretin şafağı, gerçek kahramanlar ve gerçek olaylarla dokunan bir devrin
ROMANI

TÜM
KİTAPÇILARDA



İNTER YAYINLARI

Ankara Cad. No: 31/51 Cağaloğlu-İst. Tel: 519 16 16

LENİN

SEÇME ESERLER
Cilt: 1

Birinci Rus Devrimi'nin
Ön Koşulları (1894-1899)

(540 Sayfa 75.000 TL.)

ÇIKTI

Ederini Ali Yavuz Çengelöğlu 666467 Nolu Posta Çek Hesabına yatırıp havale makbuzu, fotokopisini adresimize göndererek kitabı edinebilirsiniz.

SSCB Ekonomi Enstitüsü
Bilimler Akademisi

POLİTİK
EKONOMİ
Ders Kitabı
CİLT: II

Çıkıyor

Kadınlar uyanın, harekete geçin, savaşın!

Kadın sorununun devasa boyutlarda yaşandığı bir düzende yaşıyoruz. Burjuvazi, feodal değer yargılarıyla bezenmiş, kan can bulmuş bu düzen önümüze koskaca bir kadın sorunu kaymaktadır. Bu sorundur ki kadın ve erkeğin birlikte acı çekmesine neden olmaktadır. Kadınları mücadeleden alıkoymakta onu ev, çocuk, mutfak, iş, yatak cehennemine mahkum etmektedir. Öncelikle bu sorunların bilincinde olmalıyız. Bilincinde olmanın da ötesinde tüm yüreğimizde duyumsamalıyız ki, çözümü için ileri atılalım. Yeterince duyumsanmayan bir sonunun çözümü içinde ciddi şekilde yaklaşılacağı açıktır. Ve ne yazık ki bu gün çok geniş bir kesim için bunun yeterince derinden duyumsanmadığı açık, bir olgudur. Kendine sosyalistim diyen bazı insanlar bile bu noktada zaaflı davranmaktadır. Teoride bu sorunu kabul edip eşit ilişkilerden yana olsa da pratikte yaşama geçirme noktasında eksik davranabiliyor. Ve yaşam açısından ise asolan pratiktir. Halk deyişiyle "ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz."

Demek ki sorunun varlığını kabul etmek yetmiyor. Önemli olan çözümü noktasında samimiyetle çaba göstermektir. Ve bu çabalarımız gözle görülür ürünler vermeli yaşayan bir olguya dönüşmelidir. "Dostlar alışverişte görsün" misali gösterilen çabalar kadın ve erkeğin çektiği acıların kukulaşmasından öte bir anlam taşımaz. İnsanın kendini ve çevresini aldatır konumda olması acı ve üzüntü verici bir durumdur. Buradaki sözümüz bu konuda zaaflı davranan sosyalist dostlarımızdır. Bizler öncelikle çuvaldızı kendimize batırmalıyız. Öncelikle kendimiz tutarlı olmalıyız ki, diğer insanlara bu konuda örnek olabilelim. Ayrıca suna da inanıyoruz ki devrimci sosyalist helle de komünist bir kimliğe sahip olan biri bu konuda zaaflı davranmaz. Eğer davranıyorsa suç sosyalistlikte ya da komünistlikte değil bu ideolojiyi yeterince özümseyememesindedir. Kendine devrimci, sosyalist ya da komünist diyen biri kadın ve erkeğin eşitliğine yürekten inanır ve bunu yaşama geçirme çabası verir. Yüzyılların içselleştirdiği kadın ve erkek kimliğini yadsır, yeni insan kimliğini benimser.

Bugün emekçi kadınların çoğunluğu uyuyan dev bir potansiyel konumundadırlar. Bu devin uyanıp mücadeleye omuz vermesi devrimi çabuklaştırır. Uyanmak, değişip dönüşmekte ancak mücadeleye katılmakta mümkün olur. Bu nedenle büyük bir özveri ve kararlılıkla emekçi kadınları mücadeleye çekmeliyiz. Bunun için net bir siyasal perspektife sahip olmalı, her türlü yol ve yöntemle bunu yaşama geçirmeye çalışmalıyız. Bunun için de herşeyden önce kadın ve erkeğin eşit ilişkilerde iki insan olması gerektiği bilince çıkarılmalı, kadınların içinde bulunduğu konumdan dolayı politik yaşama çekmede onlara öncelik tanımalı ve önelerini aç-



Devletin 8 Mart'a iki zıt tutumu

"Kadın Günü"nü kutlanması serbest ve hatta övgüyle karşılanırken, "Emekçi Kadınlar Günü"nü kutlanması değişik bir sempatiyle (!) karşılandı.

Sizlerle "Özgür Gelecek"te birlikte olmanın onurunu coşkusunu ve mutluluğu yaşıyoruz. Özgür Gelecek yarını bugünden yaratma çabasına omuz verenlerin gazetesidir. Bu yaratma gücüne sorumluluklarımız oranında katılalım ki, Özgür Gelecek sömürücülere karşı savaşım verilecek adım adım inşa edilebilsin.

Dikkat edelim, sömürücüler her olaya sınıfsal yaklaşıyorlar. Bizler, eşer bu zulüm düzeni değişsin istiyorsak bunun bilincinde olmalı ve her soruna en az onlar kadar sınıfsal yaklaşmalıyız.

Sınıfsal yaklaşımın en canlı kanıtı 1993 8 Martında bir kez daha derinden yaşadık. Sömürücüler emekçi kadınların mücadelesine tüm kinleriyle saldırdılar. Ve emekçi kadınların hazırladığı hiç bir etkinliğe izin vermediler. Çünkü emekçi kadınlar, Komünist önder kadınlardan Clara Zetkin'in "

Kadınlar uyanın, harekete geçin savaşın!" Şiiriyle yola çıkmışlardı. Ve bu savaşta elbetteki emekçi erkeklere karşı değildi. Zira bu sömürücülerin oldukça fazla işlerine gelmektedir. Bu savaş kadını ve erkeği birlikte ezen, sömüren, horlayan ve insanı, ulusal ve cinsel olarak kimliğini yadsıyan sömürücü düzene karşıdır.

İşte bu yüzden cankucak bir şekilde sarılıyorlar 8 Martın özünü boşaltmaya.

8 Mart Dünya kadınlar günüdür diyerek burjuvaziye mal etmeye çalışıyorlar. Oysa güneş balçıkla sıyanmaz. Zira 8 Mart dünde emekçi kadınlar günüyü bugünden böyledir, yarın da öyle olacaktır. 1 Mayıs'ta olduğu gibi 8 Mart'ta da bu gerçeği değiştirmeye güçleri yetmeyecektir. Ne 1 Mayıs bahar bayramıdır ne de 8 Mart dünya kadınlar günüdür. Her ikisinde insanlığı altıncağa götürecektir mihenk taşlarıdır. Ve her ikisinde emekten yana kadın ve erkeğin birlik, mücadele ve dayanışma günüdür. Bunu herşeye rağmen yaşatacağız!

malıyız. Politik yaşama giden yol ise ancak örgütlü olmanın bilince çıkarmadan geçer.

Biz diyoruz ki kadın sorunu aynı zamanda erkeğin de sorunudur. Bunu en yakıcı bir şekilde kadınlar duyumsasa da, soruna en çok onlar sahip çıksalarda, emekçi erkeklerde sorunu kavrayıp çözümü için mücadele vermemelidir. Bu nedenle "sen kadın değilsinki anlayamazsın" tesbitleri doğru değil. Bu kadın sorununu salt kadınlara bırakan tepkici ve anti-bilimsel bir tesbittir. Bizlerin kadın ve erkeğin kimliği-mizden önce insan kimliğimiz vardır ve bu ortak bir kimliktir. Bu ne-

denle birbirimizi anlayıp yardımcı olabili, birlikte mücadele edebiliriz. Bu anlayıştan yola çıkarak Özgür Gelecek'in kadın sayfasında ara sıra erkek dostlarımızın da yazılarını duygu, düşünce, öneri ve eleştirilerini de görmek isteriz. Bu bizleri bütünleştiren aynı idealler uğruna aynı potada eriten bir güç olacaktır. Kadın sorunu konusunda güncel, tarihsel, teorik ve pratik haber-yorumlarıyla katkıda bulunmak isteyenlere sayfamızın açık olduğunu, dahası katkılarınızı beklediğimizi buradan bir kez daha belirtmek isteriz.

Erkek egemen ideolojinin —ki

bu varolan burjuva-feodal değer yargılarının bir yansımasıdır— olumsuz etkileri kadınlarda haklı bir tepkiye neden olmaktadır. Ama sınıf bilinci olmayanlar için bu tepkinin boyutu aşılmalı ve kadınlığımızda feminist anlayışlar olarak yansımaktadır. Bu tür anlayışlara kaymamalı ve kayanlara karşıda mücadele etmeliyiz. Çünkü kurtuluşumuz erkekler düşman olmaktan geçmiyor, aksine dost olmaktan, yakın olmaktan birlikte değişip dönüşmekten geçiyor. Bu tür durumlarda Che'nin dediği gibi "Haşın olmalıyız sevgimizi hiç esirgemedik" anlayışını yaşama geçirmeliyiz.

Yanlışlıklara karşı elbette kesin ve uzlaşmaz olmalıyız. Ama bu sevgimizi esirgememize neden olmamalı. Çünkü karşıımızdaki insan emekçidir. O da bu düzen tarafından ezilmekte, sömürülmektedir. Ve en önemlisi de kaderimiz ve kurtuluşumuz ortak. Kadınlarımız feminizme kaymama noktasında çaba gösterirken erkeklerimiz de kesinlikle erkek egemen ideolojinin etkisinde sıyrılmaya çabası vermeli ve yaşamın her alanında kadınla eşit ilişki içine girmeye çalışmalıdır. Kadınların hak arama ve eşit ilişki isteme taleplerini "sen feministlik yapıyorsun!" diyerek itici bir konuma düşürmemelidir.

Sonuç olarak diyoruz ki; kadınlar; edilgen kimliği atma ve politik yaşama atılma noktasında kararlı

ATİK, 8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ ŞENLİK DÜZENLEME KOMİTESİ'NE

Dostlar Emekçiler açısından uluslararası özel günlerden birisi olan 8 Mart'ta böyle bir şenlik düzenlememiz oldukça övgüye değer bir çalışmadır.

Bizler kadın ve erkek komünistler olarak, emekçi kadınların, mücadele ve dayanışma günü olan 8 Mart'ta tüm dünya emekçileriyle ortak hareket etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Türkiyede sadece ve sadece burjuva kadınlarının 8 Mart'ın özünü boşaltan etkinliklerine izin verip destekleyen koprador patron ağa iktidarı emekçi kadınların, devrimci-demokrat, komünist kadınların 8 Mart'ın yaşayan özüne sahiplenmelerine kudurmuşçasına saldırıyor. Tüm etkinliklerini yasaklıyor.

Daha bugün (6 Mart) bu yasaklamaları protesto eden yüzden fazla kadına polis vahşice saldırdı elliye yakını gözaltına alındı. İçinde derneğimiz, Yeni Demokrat Kadın Demekçi üyelerinin ve dergimiz Partizan muhabirlerinin bulunduğu insanların şu anda nerede bulunduğunu tam öğrenmiş değiliz. Bizleri hiçbir saldırı, yasaklama ve baskı korkutamaz. 8 Mart'ın özüne sahiplenmemizi engelleyemez.

Dostlar, 8 Mart dünya emekçi kadınlar gününden söz edip de yiğit komünist, İsviçreli can yoldaşımız, Barbara Anna KISTLER'den söz etmemek mümkün değildir.

Siz yurtdışındaki yoldaşlarımızın Türkiye devrimi için çabalarının onurlu bir kazanımı olarak andığımız Barbara yoldaş, "sosyalizmin öldüğü" yaygaraları ve emperyalist ülkelerin kokuşmuşluğu ortamında kızıl bir karanfil olarak haklıyı, güzeli ve özgür geleceği müjdeleyen bir azim ve kararlılıkla enternasyonal dayanışmanın en yüce örneğini verdi.

O'nun mücadelesi hepimize örnektir. Ondan boşalan safların yüzlerce Barbara tarafından doldurulacağına olan inancımızı vurgularken, şenliğinizin başarılı geçmesi dileğimizi de iletiyoruz. Kahrolsun Emperyalizm, Faşizm, Şovenizm ve Her Türden Gericilik!

Yaşasın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü!

Yaşasın Proletarya Enternasyonalizmi!

Tüm coşkuumuzla hepimizi kucaklıyoruz.

Yeni Demokrat Kadın Derneği Partizan

TÜRKİYE'DE KADININ DURUMU

cuk yapmak zorunda kalmış. — 1990 yılı içinde 492 kadın intihar etmiş. Bunların; 163'ü sağlık nedeniyle, 177'si aile geçimsizliği nedeniyle, 72'si duygusal nedenlerle, 10'u öğrenim başarısızlığı nedeniyle 15'i bilinmeyen nedenlerle. — Kadınların 6.5 milyon'u aktif tarım ve sanayi işkolunda çalışıyorlar.

— Aktif olarak çalışma yaşamına katılan kadınların % 51'i tarımda çalışıyor. — Eşit işe eşit ücret verilmiyor. — İş yasasının 3. maddesi patronlara "hamile kadınları işten çıkartma" hakkı veriyor. — Aktif olarak çalışma yaşamına katılan kadınların % 51'i tarımda çalışıyor. — Tüm tarım çalışanlarının yarısını oluşturan (12-50 yaş arası) kadınların tamamına yakını herhangi bir ücret almıyor. — Sanayide çalışan kadınların % 97'si gıda, dokuma, giyim gibi imalat işkollarında çalışıyor. — Aynı eğitimi aldıkları halde; Erkeklerin % 5-7 si Kadınların % 0.6'sı yönetici konumda

— %38'i okuma-yazma bilmiyor. — 20-24 yaş arası kadınların % 17.14'ü herhangi bir okuldan mezun değil. — 55-59 yaş arası kadınların % 77.42'si herhangi bir okuldan mezun değil. — Doğum yapan her 100.000 kadından 210'u doğum anında ölüyor. — Anemi hastalığı: 5 yaşından üstündeki kadınların % 28'inde Gebelikte ise % 74'ünde görülüyor. — Gebe kadınların % 57'si hiçbir sağlık hizmeti alamıyor. — Doğurganlık yaşını tamamlamış (45-49 yaş) kadınların çocuk ortalaması 5.3. — % 44'ü istediğinden fazla ço-

olmalı ve kendini aşmalıdır. Bunun içinde herşeyden önce kendimize güvenmeliyiz. Güvenmememiz için hiçbir neden yoktur. Çünkü bizler erkeklerle birlikte yaşamı üretiyoruz. Ona anlam ve güzellik katıyoruz. Ve hakkımız olan şeyleri istiyoruz.

Erkekler ise; erkek egemen ideolojinin olumsuzluklarına karşı kendi içinde mücadele vermeli yüzyılların içselleştirmeye çalıştığı burjuva feodal değer yargılarını yadsımalı kadınla iki eşit insan olduğunu içine sindirmelidir.

Kadın ve erkek olarak eksik yönlerimizi aşma noktasında birbirimize yardımcı olmalıyız.

Unutmayalım ki insan tadında yaşamak ve özgür geleceği yaratmak kendi ellerimizdedir.

ki bağ sınıf kardeşliği ve insanlığın kurtuluşu ülküsüdür.

Yedi aylık tutsaklıktan sonra Barbara Türkiye sınıf mücadelesinin, merkezi halkası olan gerilla savaşında yer almak ister. Bu istem Barbara'nın olduğu kadar çeşitli milliyetlerden Türkiye proletaryası ve emekçi halkları için de bir onurdur. Böyle bir enternasyonalist devrimciyle omuz omuza olmak, birlikte savaşmak ifade edilemeyecek bir ayrıcalıktır. Fakat bazı hukuksal sorunlar Barbara'nın yurtdışına çıkmasını zorunlu kılmaktadır.

Bir genç kadın düşünün: Yukarıda anlatılanları yaşamış ve zorunlu ayrılıkla yüzyüzedir. Bu onun için acıların en büyüğüdür. O Türkiye'nin toprağının değil, özgürlük kavgasının aşığıdır. Ve bu aşkına giden yolun Türkiye devriminden geçtiğini bilmektedir. Türkiye'ye ve TKP/ML'ye vurgun olmasını ancak böyle kavrayabiliriz. Türkiye'de emekçilerin kendi kavgasına yeterince sahip çıkmadığı, ihanetin, kavga kaçıklığının yoğunlaştığı bu süreçte Barbara Türkiye devrimine daha bir dört elle sarılır. Bir an dahi geçirmeden hemen gerillaya katılmak istemesine rağmen buna ancak birkaç ay sonra kavuşur. Yurtdışı dönüşü aşkına kavuşmak özlemi daha bir yoğunlaşmıştır. Gerillaya katılış sürecinin her uzayışında tepkisi ve ısrarı daha bir artar. Ve nihayet sevgiliye kavuşma coşkusuyla gerillaya katılır. Onun varlığı gerilla ve köylüler için o kadar değerli ve anlamlıdır ki, onunla tanışmış olmak bir ayrıcalıkta, omuz omuza savaşıyor olmak ayrıcalığın karesidir. Enternasyonal proletaryanın işçi kızı Barbara (Kinem), çeşitli milliyetlerden halkımızın savaş neferleri TIKKO gerillaları için enternasyonalizmin en somut ve canlı örneğidir de.

Sosyalizmin en zor sürecini yaşadığı bu koşullarda MLMZD bilimine sarılıp doğrudan inat ve mücadelede ısrar ne kadar onurlu bir davranışsa ve tarih bunu ayrıcalıklı olarak teslim ederse, aynı tarih Barbara'nın tutumundaki ayrıcalığı da teslim edecektir.

Türkiye sınıf mücadelesinin ve dünya komünizminin savaşçısı Barbara, parti ve devrim şehitleri ayında Dersim'de şehit düştüğünde olumlu bir miras ve tarihsel bir onur bırakıyordu geriye.

Özü gereği enternasyonalist bir komünist olan Barbara'mızın mezarı altınçağ yürüyüşündeki emekçi halkımız için kendisine yarasır bir anıt ve değerler hazinesi olarak tarihteki yerini alacak ve eğitici işlevini görecektir.

Evet bir kadın düşünün; genç kızlığında yüreğine düşmüş kavganın ateşi ve inancın haklılığıyla mücadeleye atılmış, emperyalist burjuva olanaklardan etkilenmemiş ve tüm insanlık için özgür bir dünya yaratma ereğinde, hiçbir baskıdan yıldılgınlığa kapılmamış, Türkiye devrimi savaşında silah elde toprağa düşmüş, canımıza can, kanımıza kan olmuş!... Bu ölümün yücelerden yüce olduğunu kim inkar edebilir?

Devrim ateşini körükleyen Barbara yoldaşın yerini doldurmak için; kadın ya da erkek olarak, dünya komünizmi ve kardeşlik toplumu uğruna atan yüreklere kendi yüreğimizi katmak göreviyle yüzyüze olduğumuzu unutmamalıyız!

Şimdi soruyoruz; senin de bu genç kadının yerini dolduranlardan birisi olman gerekmez mi?

Not: Barbara Anna KISTLER (Kinem) ile ilgili bir özel sayı çıkaracağımızdan O'nu tanıyan, birlikte yaşamış herkesten anılarını, fotoğraflarını, varsa mektup ve yazışmalarını 7 Nisan 1993'e kadar bize yollamalarını önemle istiyoruz.



İsviçre emperyalizmine karşı mücadelede çelikleşen Alp dağlarının baseğmez kızı Barbara Anna Kistler, her türlü rahatı elinin tersiyle bir kenara iterek programını benimsediği proletarya partisinin safalarında faşizmin en koyu işletildiği Türkiye'de mücadeleye atıldı. Hasanpaşa katliamında yoldaşları İsmail Oral ve Hatice Dilek katledilirken O, düşmana esir düştü. İşkenceden geçirdiğinde tek bir sır vermedi. TC'nin mahkemelerinde, "BENİ ANCAK ENTERNASYONAL PROLETARYA YARGILAR, SİZ DEĞİL!" diyerek meydan okudu.

Takke düştü Yankee göründü

26 Şubat' 93. Manhattan'daki Dünya Ticaret Merkezi'nde saat 12:18 civarlarında şiddetli bir patlama sonucu 5 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı. ABD medyası olayı tantanalı bir şekilde işlerken, açıktan propagandasını yapmadığı halde iki şeyi birleştirdi: Birincisi, bina 110 katlıydı ve iki blok gökdelen halinde yükseliyordu. İkincisi, ABD bir "özgürlükler ülkesi"ydi ve bu konuda üstüne yoktu. Sözün özü, yapılan saldırı, dünyanın "iki büyük abidesi"ne karşı yapılmıştı. Emperyalistlere hizmet eden gerici ABD medyasıyla farklı bir mantık silsilesi izlememeye yeminli TC medyası da koroya katıldı.

Görüntü her zaman ciddiye alınmaz; algılama ise kavramadan daha aşağılara seyrederek ve sansasyonel olarak işlendi. Kapitalist mantık her yerde ve her zaman yaptığı gibi bu olayı da yoz hale sokmasını becerdi. Bugün bombalanan binanın altında, üzerinde "Bina Bombalandığında Buradaydım" yazılı tişörtler satan işportacılar vardır.

Olay, yeryüzünde meydana gelen sonsuz sınıf çatışmaları görünümünden sadece biriydi ama özellikle üzerinde durulması gerekenlerden biriydi.

SUÇLU ARAMA TİYATROSU

Patlama üzerine FBI ve CIA derhal olaya elattılar. Bir suçlu olabilecekler listesi çıkarıldı. Ama daha ilk etapta kafalar karıştı. Çünkü düşman çoktu. Çünkü ABD'nin kanlı ellerini sokmadığı kıta kalmamıştı. Fakat ne olursa olsun bir liste oluşturulmalıydı ve öyle de oldu. Irak, İran, Libya, Ürdün, Cezayir, Pakistan, Mısır, Sudan ve Suudi Arabistan odak olarak ele alındı. Hatta listeye, Sırp zulmüne uğrayan Bosnalı Müslümanlar bile katıldı.

Gerici medyalarla göre Ürdün suçlu olabilirdi. Çünkü Kral Hüseyin 1989'a kadar tüm politik oluşumları yasakladığı halde, radikal dinci Müslüman Kardeşler örgütünün faaliyetlerine göz yummuştu. Pakistan'da, daha Ocak 93'te 4 CIA çalışanı öldürülmüş ve gerekçe olarak Bosnalı Müslümanlara Sırp saldırılarını ABD'nin desteklemesi gösterilmişti. Irak malumdu, İran Şii radikallerini destekliyordu. Hatta Suudi Arabistan bile ABD ile ilişkileri iyi olmasına rağmen sünni radikallerini desteklediği için şüpheye değerdi. Anlaşılacağı üzere koro islami radikaller üzerinde yoğunlaşıyordu.

Oysa gerçekleri böyle açıklamak, bir burjuva iyimserliği değilse hamkafalıktır ve ne olursa olsun gerçekler böyle açıklanamaz.

Oyun alanını kabul ediyoruz ve burada oynayalım. Asya, Afrika ve Ortadoğu'nun sömürge ülkelerinde, çelişkiler kör göze batarsasına cirit atar. Öyle hızlı bir devrimle karşılaşılır ki, devrimi takip edemeyen göz durgunluktan dem vurur. Olayları dondurur ve efendilerin ayakları altından kayan toprakların sıcaklığını buzdolabında incelemeye kalkışır. Yüksek sarayları ve tahtları, değişen bahçeleri nasıl açıklamalı ki zamanın dilini yakalayabilelim? Bunun tek yolu tiyatroların değil ama hayatın verdiği gerçek rollerin incelenmesinden geçiyor.

Mısır başkanı Enver Sedat ken-



Petro dolarlar için çeşitli İslamî hareketleri el atından destekleyen ABD, kendi çıkarları zedelendiği anda tüm dünya halklarına olduğu gibi, müslümanlara karşı konuştuğu dil: İşgal, silah, kurşun, barut...

disini şöyle tanımlıyordu: "Ben, imanın ve bilimin başkanım." Cezaevlerindeki radikal dincilere af çıkarttı ve onlar tarafından öldürüldü. Bugün İran'ın başkenti Tahran'dan Sudan'ın başkenti Hartum'a kadar, radikal şeyhler şunları söylüyorlar: "Allah'ın düşmanlarını her yerde acımasızca vurun ve öldürün. Domuzların ve maymunların torunlarını başınızdan atın. Onlar Siyonizm, komünizm ve emperyalizmin sofrasından beslenirler. Allah'ın düşmanlarıyla uzlaşma yoktur. Dişe diş, Kana kan. "Bu konuşmalara yasak konulmamıştır. Hatta Mısır TV'sinde son zamanlara kadar Al Ahzar Üniversitesi dini alimlerinin konuşmaları yayımlanmaktadı. Diğer yandan, ABD'ye karşı oldukça sivri tutumlara giren İran ve Irak'ın ABD ile sıkı ilişkileri ortaya çıkarılmaktadır. Uç bir örnek vermek gerekirse, israil Gazze Şeridi'ndeki Hamas Müslüman darikal örgütünü FKÖ'ye karşı desteklemektedir.

Siyasetlerde görülen bu çelişki nasıl açıklanabilir? Mao bunun anahtarını bize vermiştir: "Siyaset, ekonominin yoğunlaşmış şeklidir." O halde siyasi istikrarsızlık ekonomik istikrarsızlıkla açıklanabilir bir şeydir. 46 Müslüman devletinden sadece 5'i ağır sanayiye sahiptir. Eğer hatırı sayılır yarı mamul üretimden bahsetmek gerekirse 24'ü çimento, 11'i şeker, 6'sı tekstil üretmektedir. Emperyalistlerce hammadde ve yarı mamul kaynağı görülen bu ülkeler, dünya petrol dışsatımının % 56'sını, doğal gazın % 47'sini ve lastiğin % 70'ini "ihracat" olarak yaparlar. Ama ithalatta ikame edilen bu "ihracat" dualar kadar etkileyicidir. Çünkü dış ticaretin % 94'ü "Müslüman olmayan ülkelerle" yapılmaktadır.

Baskı başkaldırını veya başkal-

dını potansiyelini getirir. 1982'de patlak veren ve Kahire'den (Mısır) Hama'ya kadar (Suriye) patlak veren isyanlar 20.000 hayata mal oldu. Ve geçen yıl ki Cezayir seçimleri kanla süslendi. Anti-emperyalist çıkışlar, İslami lafızlarla açığa vuruldu. Bunun da ötesinde Irak, bir radikal hareket olarak değil ama bir devlet olarak ABD'ye karşı "cihad"lar açtı. Tıpkı İran ve Libya gibi... Ama tüm bunlar çöl sıcağındaki buz kadar dayanıklıydı. Bunun nedeni ise kader değil bizzat Yankee'lerle Cihad çığırtkanlarının ilişkileriydi.

YANKEE EVİNE DÖNMÜYÖR

Biraz geçmişe dönelim, çünkü geleceği görmek açısından önemli. '88 Nisan'ı Irak-Iran savaşı sürüyor ve Irak, İran ordusunu altderek Fao yarımadasını işgal ediyor. Bu işgalle eşzamanlı olarak ABD savaş gemileri, Körfez'in güneyindeki İran petrol platformlarını tahrip ediyor. 3 ay sonra Temmuz'un 3'ü. Vincennes isimli ABD uçak gemisi İran karasularında olduğu yetmiyormuş gibi İran havasahasındaki bir İran Airbus tipi uçağı 260 yolcusuyla beraber imha ediyor. ABD Irak'a yardım etmiştir ve bu ortadadır. Ama ortada olmayan bir şey İran Gate skandalıyla ortaya çıktı. ABD bütün bunlar olurken İran'a da yardım etmiştir. Tıpkı bir Mesih gibi ve onun kadar aldatıcı...

Skandallar bitmez. Irak'ın üzerine iki kez yüründü. 1. Körfez hareketi sırasında, BM nükleer silahları müfettişi Matrix Churchill ABD manevi evladı madalyasıyla bizzat dışişleri bakanı Baker tarafından onurlandırıldı. Churchill aynı zamanda İtalyan Banca De Nazionale'nin en büyük paydaşı-

dır. Ve 1. Körfez hareketi sırasında BNL Atlanta (ABD) şubesinin, Irak'a 5 milyar dolar borç verdiği ortaya çıktı. Bu arada Yankee'lerin yeni bir askeri açılımı sessizce gerçekleştiriliyordu. Kimse görmese ve duymasa da olan olur ve inkar edilemez. Ortadoğu'daki bu pek de göze batmayan açılım ilk kez Çekiç Güç'le ortaya çıktı. "Saddam Kürt'leri kimyasal silahlarla imha etmiştir" gerekçeydi. ABD sadece üsler yoluyla denetimin ve açılımın ötesine gitmemektedir. Körfez hareketleri sırasında Suudi Arabistan'da onlarca üssün yanında başka Yankee izleri de vardı: Binlerce kişilik ordu... Nihayet Somali çıkarması ile bu günlük durum netleşti. Afrika ve Ortadoğuda yoğunlaşan ABD'nin bizzat kendi askerini dayama politikasının Latin Amerika'ya da sıçrayabileceği kesinlikle düşünülmektedir. Ve PKP Başkanı Guzman 1988'de bunu belirtmiştir. Bu açılımların en büyük etkisi emperyalistler arası çelişkilerdir ve bu konuda ABD sömürgecilerinin değil ama bizzat kendi askerlerinin statüsüyle hareket etmeyi tercih etmektedir. ABD bizzat kendi askerlerini hareket ettirerek daha geniş bir müdahale ortamı yaratmaktadır.

"GÜDÜK ANTI- EMPERYALİST" TERİMİ CİHADÇILAR İÇİN GÜDUKTUR

Bütün Müslüman ülkelerin ABD ile çelişkileri vardır. Çünkü bu ülkelerin statüsü sömürgeçlik. Bu çelişkilerini dile getirip biçimleri İslami lafızlarla süslense de, gerçekler bir silahlı pazarlık olayını ortaya koymaktadır. Bir yandan Irak bombalanırken, bir yandan Saddam dolara boğulabilir. İran vahşice susturulsa da

İran silah satılabilir. İsrail Ortadoğunun Siyonist kalesiyken Hamas'ı destekleyebilir. Sonsuz sınıf çelişkilerini çöl kızgınlığıyla yaşayan Ortadoğu egemen ve ezilen sınıfları için emperyalizm gerçeği herşeyi açıklar: Kâr temel hareket odağıdır ve bu çelişkilerin ortasında MLMZD temelinde yükselen proletarya önderlikleri olmazsa, anti-emperyalizm de olmayacaktır. Hiçbir komprador sınıf anti-emperyalist bir tavru güdük de olsa gösteremez bu topraklarda, çünkü sınıf doğalarına aykırıdır. Ve hiçbir milli burjuva karakterli hareket de yaşayamıyor, çünkü çelişkiler acımasız ve yokedicidir.

Türkiye'de bu ilişkilerden bağımsız değildir. Ulusal mücadelenin en çok yoğunlaştığı bölgelerde Hizbullah'ın ortaya çıkması rastlantılarla açıklanamaz. '80 cuntası bir yandan radikal dincileri desteklerken diğer yandan ezmiştir. TC silahlı kuvvetlerine giren radikal dinciler bir yandan atılırken, bir yandan da silahlı kuvvetlerde dahil tüm devlet aygıtının köşebaşlarına bu tip insanlar atanmaktadır, korunmaktadır. Bu kuralı zıtlığında kendi iç kuralları vardır. Emperyalistler ve işbirlikçileri denetleyebildikleri oranda bu tip örgütlenmeleri desteklerler. Denetlenemeyenler ise törpülenir.

"Din halkın afyonudur" belirlenmesi en fazla sömürgecilerde maddi temelini buluyor. Ve sadece bir Müslüman Cihad Seferberliği değil bir Haç Seferberliği de sözkonusudur. Unutulmaması gereken şudur: Emperyalistlerle içli dışlı yürütülen bu politikalar bölgesel değil küresel politiklardır.

Hangi din olursa olsun özü metafiziktir ve emperyalizmin kendisi küreseldir.