



# PARTIZAN

**Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin!**

## **FAŞİZME KARŞI SAVAŞIMIZDA ŞEHİT DÜŞEN VEYSEL UYAR VE ERDOĞAN TEKİN YOLDAŞLARIN**

### **ANISI MÜCADELEMİZDE YAŞAYACAKTIR !**

**İŞÇİLER, EMEKÇİLER, TÜM DEVRİMCİLER!**

5 Aralık 1981 sabahı Türkiye Proletaryasının Öncü Kurmayı TKP/ML iki yiğit halk savaşçısını daha kaybetti.

TUNCELİ-OVACIK kazası ulukuşağı köyünde konakladıkları evde faşist Türk ordusu tarafından çembere alınan VEYSEL UYAR ve ERDOĞAN TEKİN yoldaşlarımız faşist saldırganların "teslim ol" çağrısına Komünist militanlara yaraşır bir şekilde silahlarını ateşleyerek cevap verdiler.

Onlar ML bilinc ve direnme ruhunun verdiği cesaretle faşist çemberin kurşun yağmurunu, Ellerindeki silahlarla son kurşununa ve bedenlerindeki kanın son damasına kadar başarıyla göğüslediler. Uzun bir çatışma yaşandı bu ufacık köyde. Faşist Türk ordusu uzun dönemdir Tunçeli (Dersim)de uyguladığı baskı ve katliamlarını bir katliamla daha süslemek(!) istiyordu. Bunun için güçlerini yığdıkça yığıyordu. Kısa sürede ortalığı kan ve barut kokusu kapladı.

Yoldaşlarımızın kullandığı mavzerler faşist saldırganlardan bir assubay ve bir eri safdışı etti, bir eri de yaraladı. Çatışma sonunda TKP/ML'nin bu iki HALK SAVAŞÇISI kahpece katledildiler. Onlar böylece son görevlerini halka ve devrime bağlılığın bir ifadesi olarak Türkiye devrim tarihinde yeni bir direniş örneğini kanlarıyla yazarak yerine getirdiler.

**İŞÇİLER , TÜM EMEKÇİLER!**

Askeri faşist diktatörlüğün katliamları bu olayla son değildir. Daha dün iş - kencehanelerde Komünist Önder SÜLEYMAN CİHAN yoldaş, yine işkence esnasında eli kolunu bağlı vaziyette etrafına odun koyarak, benzin dökülüp diri diri yakılan BEKAT SOYLU yoldaş, faşist askeri operasyonlarda direnirken HASAN ÇAKMAK, PİR HASAN KULAÇ yoldaşlar, ve ismini sıralamakla bitiremeyeceğimiz nice korkusuz Halk Savaşçıları alçakça katladılarak, devrim şehitleri defterinde şerefli yerlerini aldılar.

Onlar faşizmin tüm baskı, sömürü ve bunaltıcı terörüne rağmen yılmadılar. Onlar faşist cuntanın basın ve yayın aracılığıyla dilinden düşürmediği "Yakaladık, çöktettik, yokettik, kökünü kazıdık, azkaldı" türünden düzmecelelerine, hergün gazete sayfalarını kapsayan ve sayıları binleri bulan "İDAM" kararlarına rağmen korkmadılar. Tersine halka ve devrime yönelik her faşist saldırı haberinde, sınıf kinlerini ve mücadele azimlerini daha da bilediler. Ve Onlar ortalığı yıldınlığın, pasifizmin, kaypaklığın sardığı küçük burjuva siyasi hareketlerin geri çekilme adı altında; Mücadeleden sıvıştıkları, sınıf isbirliğini savundukları şartlarda, faşizme karşı direnerek savaşmanın nasıl olması gerektiğini canlı pratikleri ile bir kez daha dosta düşmana gösterdiler.

**EMEKÇİ KARDEŞLER!**

Faşist cuntanın saldırıları önümüzdeki dönemde de devam edecektir. Onlar, kompador patronların ve toprak ağalarının kanlı saltanatlarını, kokuşmuş, yoz ve faşist düzenlerini koruyabilmek için ellerinden gelen her çareye baş vuracaklardır. Şimdi halkı aldatmanın bir aracı olan "Kurucu Meclis" denilen ahır "demokrasiye" geçişin ilk adımı diye halka sunuluyor. Aslında bu "Meclis" faşist gene -

mürü ve baskı altında tutmayı yasallaştıran (!) faşist kanunları ve "yasa"ları "Demokratik" görünümde piyasaya sürme görevinden başka bir işi olmayan bizzat çoğu faşist generaller ve subaylardan oluşan bir faşist meclistir.

Bu meclis emperyalistlerin, kompradorların, toprak ağalarının ve generallerin meclisidir. Bu meclis aynı zamanda hakim sınıfların önümüzdeki dönem sergileyecekleri "seçim oyunu" nun yasasını, kurulacak "düzen" in anayasasını vs. hazırlama görevinde üstlenmiştir. Bu meclisin hazırlayacağı yasalar, kanunlar, anayasalar bir bütün olarak faşist yapıya sahip olacaktır.

EMEKCİLER, DEMOKRATLAR, TÜM DEVRİMCİLER!

Özgürlük düşmanı faşist generaller çetesinin "Demokrasi", "Kurucu Meclis", "ayasa" vb. gibi paçavralarına inanmayalım. Onlar şimdi halktan tecrit olmuş durumdadır. Bu durum onları oldukça rahatsız etmektedir. Çeşitli ağızlardan basında yayında, bu palavralar sıkılırken, yurdun dört bir köşesinde en azgın sömürü ve zulüm vahşice uygulanmaktadır. Şu an zindanlar, hapishaneler tıklım tıklım devrimci ve komünistlerle doludur. İşkencehaneler insan mezbahası durumundadır. Katledilenlerin sayısı belli değil.

Binlerce devrimci, komünist idamlarla, müebbet hapis cezaları isteğiyle yargılanıyor. Cuntanın kendi ağızıyla söylediği gibi 10.000'nin üzerinde devrimci aranıyor. Faşist cunta bu devrimciler için vur emirleri vermiştir. Bu doğrultuda operasyonlar, tatbikatlar, durmaksızın sürüyor. Helikopterler, tanklar, toplar, komando birlikleri, mit ağı, kontrgerilla vs. kısacası faşizm her alanda tüm araç ve gereçleriyle birlikte yoğun bir saldırı ve yoketme hareketini sürdürüyor...

Fakat nafiye... Tüm bu saldırılara rağmen, tüm tutuklama ve katliamlara rağmen DEVRİM KERVANI YÜRÜYOR! YÜRÜYECEK!.. Tarihin akışdır bu! Bu gerçek gizlenemez, engellenemez. Basta Komünist devrimciler olmak üzere devrimciler, aldıkları yaraları sara sara verdikleri kayıpların yerlerini doldurarak, sınıf mücadelesini sürdürmeye çalışıyorlar.

Şehirlerde, işçi sınıfı içinde illegal sendika faaliyetleri; Kırlarda, gerilla müfrezeleri adım adım gelişiyor. Zindanlarda devrimci direnişler cuntanın ve onun basınının tüm engellerine rağmen duyuluyor, dalga dalga gelişiyor, yayılıyor. Bu durumda; basta Komünist Partizanlar olmak üzere tüm devrimcilere düşen görev; Yaşanan bu gerçek durumu doğruca tahlil etmek, yurt içinde ve yurt dışında sınıf mücadelesinin yüklediği görevleri omuzlamaktır.

Faşist cuntayı teşhir ve tecrit mücadelesine hız verelim. Faşizme karşı savaşın saflarında, onlarla hayatın her alanında dayanışma içinde olalım. Bilelimki VEYSEL UYAR, ERDOĞAN TEKİN gibi Komünist Partizanlar halkımızın kurtuluşu ve mutluluğu yolunda canlarını esirgmeden savaşmış komünist devrimcilerdi. Onlar nasılkı hiçbir şahsi çıkar gözetmeden, faşizme karşı; Bağımsızlık, Demokrasi ve Sosyalizm bayrağını yükseklerde tuttularsa; Bizlerinde görevi, onların savastığı DHD yolunda, üzerimize düşen görevleri yerine getirmek, onların yürüttüğü mücadelevi bıraktıkları verden sürdürmektir.

Böyle bir mücadele şehit yoldaşlarımıza en büyük armağan olacak, onları alacakça katleden faşist diktatörlüğü satılmış generalleriyle birlikte tarihin kokmuş çöplüğüne atacaktır.

Öyleyse faşizme karşı olan herkes, faşizmi yıkmanın tek yolu olan Demokratik Halk Devrimi mücadelesi yolunda birleşmeli, Komünist Partizanlara destek olmalıdır. HAYDİ GÖREV BAŞINA!

-VEYSEL UYAR , ERDOĞAN TEKİN YOLDAŞLAR ÖLÜMSÜZDÜR!

-FAŞİZME KARŞI SAVAŞIRKEN ŞEHİT DÜŞENLER UNUTULMAYACAK!

-KAHROLSUN FAŞİST CUNTA!

-SAVAŞI SAVAŞARAK ÖĞRENECEĞİZ-ZAFER ER GEÇ SAVAŞAN KOMÜNİSTLERİN

ÖNDERLİĞİNDEKİ HALKLARIN OLACAKTIR!

-YAŞASIN GERİLLA SAVAŞI, YAŞASIN HALK SAVAŞI!