



# PARTIZAN

**Bütün ülkelerin işçileri ve ezilen halklar, birleşin!**

TEMMUZ 1983

ÖZEL SAYI

dönemde yüzüne inen bir şamar oldu.

**AÇLIK GREVİ DİRENİŞİ  
DALGA DALGA YAYILIYOR !**

Bugünlerde cuntanın cezaevlerine yönelttiği saldırılardan biride cezaevleri yönetiminin Adalet Bakanlığından alınarak, İçişleri Bakanlığına devredilmesi meselesidir.

Cunta zaten her istediğinde cezaevinde devrimcileri alıp işkenceye çekebilmektedir. Ama cezaevlerinin İçişleri bakanlığına bağlanması ile "Cumhuriyet Savcılıklarından izin alınması" gibi bir bürokratik "engelide" kaldırmak istiyorlar.

İşte bu ve cezaevlerindeki sağlıksız, kötü koşulların düzeltilmesi, işkencenin kaldırılması kitap kalem verilmesi, tek tip elbise uygulamasının kaldırılması, tutuklu olmalarına rağmen herşeyden önce bir insan oldukları ve insanca yaşamaları için cezaevindeki "kötü koşulların kaldırılması talepleri ile harekete geçen ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARININ ilk mücadele kıvılcımı 6.7.1983 tarihinde Sağmalcılar cezaevinde tutuşturuldu. Ardın-

dan 7.7.1983 tarihinde Metris, Sultanahmet, Kabakoz ve giderek diğer cezaevlerinde sıyrılan bu mücadele ateşi bir anda çığ gibi büyüdü.

2500 kişinin başlattığı bu direniş elbette tek başına kalamazdı ve kalmadı. Cuntanın dört duvar arasında sıkıştırmaya çalıştığı bu mücadele aksine dalga, dalga yankılandı. Bu şanlı direnişe destek olmak için mahkum aileleri ve yakınları hemen harekete geçtiler. Evlatlarının bu onurlu direnişine destek olmamak elbette düşünülemezdi. Zaten uzun süreden beri sağlıksız ve kötü koşullarda beslenemeyen, doktor yüzü dahi görmeyen ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARI başta tüberküloz, ülser olmak üzere çeşitli hastalıklara yakalanmışlardır. Tüm bunlara rağmen sakat kalmayı hatta ölmeyi dahi göze alarak başlattıkları bu direniş gerçekten de ne kadar ciddi sorunlarla karşı, karşıya olduklarını açıkça ispatlamaktadır.

İlk başta mahkum aileleri ve yakınları sorunu çeşitli bürokratik kuruluşlara iletmek için harekete geçtiler. Yine buna bağlı ola-

## ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARI AYAĞA KALKTI !

12 Eylül 1980 tarihinde ülkemizde çeşitli milliyetlerden halkımızın bağımsızlık ve demokrasi mücadelesini boğmak, sarsılan devlet otoritesini sözümona onarmak ve ABD emperyalistlerinin çıkarlarını sağlama almak vs. için doğrudan yönetime el koyan faşist generaller çetesi işbaşına gelir gelmez korkunç bir baskı ve zulüm furyası başlattı.

Halkımızın yıllardır yürüttüğü şanlı mücadelede sonucunda kanı canı pahasına kazandığı kısmi demokratik hakları birer birer gasbetmek için azgınca saldırdı, saldırıyor...

İşbaşına gelişinin ilk dönemlerinde "Biz hem sola hemde sağa karşıyız" türünden adice yalan ve demogojiler yapan cuntanın bugün gelinen aşamada artık ipliği pazara çıkmıştır. Cuntanın saldırı hedeflerinden biri olan işçi sınıfı ve emekçi kitlelerin sendikaları, kitle örgütleri ve mesleki kuruluşları birer birer kapatılırken peş peşe getirilen zamlarla hergeçen gün hayat çekilmez hale geliyordu. Cuntanın en önemli saldırı alanlarından birisi de hiç şüphesiz başta proleterya partisi TKP/ML olmak üzere diğer devrimci, ilerici, demokrat örgüt ve kuruluşlar olmuştur. Bu azgınca saldırılar karşısında yaralar alan Proleterya Partisi ve çeşitli devrimci örgütlerin önder kadroları, birçok üyeleri ve taraftarları düşmana esir düştü. Düşmanın işkence tezgahlarında akla gelmedik işkence yöntemleri ve insanlık dışı uygulamalara maruz bırakılan nice yiğit halk evlatları, devrimci inanç ve kararlılığın en güzel örneklerini vermiş ve Partimizin kurucusu İBRAHİM KAYPAKKA-YA yoldaşın "SER VER SIR VERME" ilkesini hayata geçirerek ölümsüzleşmişlerdir.

Cunta işbaşına gelmesiyle birlikte, daha da hızla dönen işkence tezgahlarında birer birer geçen yaşlı, genç, anne, baba ve kardeşlerimiz; buralardan köhne zindanlara üstüste dolduruldu. İşkence, cezaevi ve mahkeme üçlüsünden oluşan ve sınıf mücadelesinin bu alanlarından biri olan zindanlarda mücadelenin bitmediğini, bitmeyeceğini dört duvar arasında olursa bile davanın devam ettirilmesi gerektiğinin bilincinde olan ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARI düşmanla aynı şartlarda olunmayan bir kavga meydanında olunmasına rağmen, düşmana inat, bir o kadar daha azimle nice kahraman ve şanlı mücadele örnekleri verdiler.

Cuntanın zindanlara yönelik bu saldırıları sonucunda proleterya partisi TKP/ML'nin sempatizanı ALİ SARIBAL yoldaş ve PKK'nın önder kadrolarından PİR KEMAL ve MAZLUM DOĞAN Diyarbakır cezaevinde yine Dev-Sol'dan MAZLUM GÜDER ise Elazığ cezaevinde bu onurlu kavgada şehit düştiler.

Cuntacı generallerin saldırılarından yaşamaları yitiren elbette sadece bu kadar değildir. Ülkemizde estirilen azgınca saldırıda

yüzlerce yurtsever, devrimci, demokrat, komünist düşmanla göğüs göğüse çarpışarak şehit düştü. Yine yüzlercesi işkencehanelerde katledildi. Bugün gelinen aşamada 20'nin üzerinde devrimci idam edilmiş ve yüzlerce nam dosyasında sıradadır.....

**CUNTANIN SALDIRI ODAKLARINDAN  
BİRİDE CEZALILARIN KİMLİĞİ !**

Çünkü; Proleterya Partisi TKP/ML ve diğer devrimci, demokrat, örgüt, sendika ve kuruluşların yöneticileri, sempatizanları olan, toplumun bu ilerici bilinçli kesiminden onbinlercesini cunta zamlarına taktı.

Cunta bu insanları yıpratmak, çökertmek, teslim alıp ihanete zorlamak ve bunun sonucunda kitleleri çeşitli yalan ve demogojilerle aldatıp mücadeleyi rayından çıkarmak için cezaevlerine özel bir önem vermektedir.

Bu amaçlar doğrultusunda cunta özel eğitilmiş uzmanları vasıtasıyla "ders" adı altında Kemalist faşist ideolojinin benimsenmesi doğrultusunda her türlü yönetime başvurmuş, Kemalist ideolojinin çeşitli yönlerini ve faşist marşları ezberletmeyi zorunlu bir kural haline getirmiş, sözde "sağlıklı yaşam için spor" adına zoraki yaşlı ve sakat insanlara dahi askeri eğitim uygulanmaktadır. Cunta bu amacı doğrultusunda yürüttüğü faaliyetlerde tüm cezaevlerinde istediği başarıyı elde edememiştir. Şanlı direnme geleceğine sahip olan bir çok cezaevinde çok çetin mücadeleler sonucunda cuntaya geri adım atılmamıştır.

Bu konuda Elazığ, Mamak ve İstanbul'un birçok cezaevlerinde meydana gelen, süresi 15-20 gün arası değişen Açlık Grevleri, mahkemeyi protesto, saç sakal kesme direnişi vb. yöntemlerle çeşitli kavga örnekleri verilmiştir. Bunun dışında 1 Kasım 1981 tarihinde Elazığ askeri cezaevinde Partizan taraftarı bir devrimcinin işkenceye uğramasına karşı harekete geçen 114 devrimci mahkumun başlattığı direniş isyanla noktalanmış, açılan dava sonucunda mahkumlar faşist mahkemelerce kasıtlı bir şekilde 2 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmış ayrıca isyanı bastırmak için faşist ordunun sığıdığı mermi, attığı gaz bombalarının paralarında mahkumlara kişi başına 2500 lira olmak üzere ödettirilme cezası verilmiştir.

Aynı şekilde Mamak, Diyarbakır, Adana, Bartın, Niğde, Buca ve İstanbul askeri cezaevleri bu ve benzer şanlı direnişlere sahne olmuşlardır. Keza süren sınıf mücadelesine daha aktif olarak dışarıda doğrudan katılabilmek için "O duvar, duvarlarınız vız gelir bize vız" diyerek 12 Haziran 1982 tarihinde çoğunluğu TKP/ML ve Dev-Sol militanları olan 12 devrimcinin firan cuntanın "bitirdik, ezdik, tükettik" türünde palavraları attığı bir



İstanbul Sağmalcılar, Metris, Sultanahmet, Kabakoz ve diğer cezaevlerinde Özgürlük Mahkumları'nın 6.7.1983 tarihinde başlattığı açlık direnişi sarsılmaz bir inanç ve kararlılıkla devam ediyor.

# ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARI

## AYAĞA KALKTI!

600 kişilik kitle "Milli Güvenlik Konseyi" ile görüşmek üzere Ankara'ya gitti. Ailelerin kendi aralarında oluşturdukları delegasyondan 6 kişi cuntacılar tarafından tutuklandı. Kitle zorla dağıtıldı.

Gittiği çeşitli illerde resmi daireleri, okulları, sinemaları, kahveleri, vb. gibi yerleri zorla kapatıp miting alanına toplayan ve kürsüden tehditvari nutuklar çeken kitle desteğiyle!!! övünen cuntacılar, neden burda kitlenin önüne çıkmayıp itlerini saldırtmışlardır.

Buradan dağıtılan aileler gruplar halinde gazete bürolarına gidip, olayı basına yansıtılmaları açısından talepte bulunmuşlardır. Sözde basın özgürlüğünden dem vurulan böyle bir ülkede kendi kapılarna gelip dayanan böylesine önemli ve somut bir talebi yazmaktan dahi çekinen ve cuntanın dipçigini üzerlerinde hisseden yazarlar sessiz kahrken, cuntaya uşaklığı kendine meslek edinmiş boyalı basından biri olan Günaydın gazetesinin önünde aileler tartaklanmıştır.

Mahkum ailelerinin bu denli çabaları sürerken ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARI'nda direnişlerine büyük bir azimle devam ediyorlar. Geçen süre zarfında komaya giren ve hastaneye kaldırılan 100 devrimci serum vb. tüm müdahaleleri reddedip haklı davalarını sonuçlanıncaya kadar sürdüreceklerini sorunun kişi sorunu olmadığını kararlılıkla belirtmişlerdir.

Hastaneye kaldırılanlardan İRFAN ÖRDEK adlı devrimcinin adli tıppa kaldırıldığı büyük olasılıkla ölü olduğu ve ölüm nedeninin tıpta araştırıldığı! sözkonusudur.

Yine mahkumlar kendilerine giydirilmek istenen "tek tip cezaevi elbiselerini giymeyi reddederek yakmışlardır. Cezaevlerinde iç çamaşırlarıyla kalmaktadırlar.

Cuntacılar sözde sorunları görüşmek üzere çağırdukları koğuş temsilcilerini, dayak ve işkenceye tabi tutmuşlar vazgeçmeleri için tehditler savurmuşlardır. Aynı şekilde, tutukluları direnişten vazgeçirmek amacıyla I. Ordu ve Sıkıyönetim Komutanı Haydar SALTİK'in içinde "gebersenizde bir adım geri atmayacağız" vb. türlü tehditler bulunan bildirisi sürekli cezaevleri hopperlerinden, askeri marşlarla birlikte okunmaktadır.

Ayrıca direniş süresi içinde yapılan bir mahkemeye giden mahkumlar sorunlarını mahkeme heyetinede aktarmış, cezaevlerindeki işkence, baskı ve kötü yaşam koşullarının düzeltilmesi yönünde başlattıkları direnişin devam edeceğini ve kendilerinin bu koşulları araştırmak için kovuşturma açmalarını talep etmeleri karşısında, cuntanın direktifleri doğrultusunda hareket eden Sıkıyönetim mahkeme heyeti, "bu meselenin yeri burası değildir, siz kendi davanıza ilişkin konulara geçin" diye zorlamaları sonucunda bu durumu protesto eden mahkumlar hep bir ağızdan "KAHROLSUN FAŞİZM" sloganını haykırmuşlardır...

Gözlerinin önünde gelişen bu olayı ve sözde bağımsız olan bu mahkemelerin ve tüm haksızlıklara rağmen heyetin takındığı tavır gözleriyle gören dinleyiciler haklı talep doğrultusunda haykırın sloganına katılmışlardır.

Bunun karşısında paniğe kapılan cuntanın uşakları askeri güçlerini devreye sokarak tutuklu ve dinleyicileri tartaklayıp yerlerde sürüklemiştir.

"Türkiye insan haklarına saygı vardır, çeşitli işkence iddialarını soruşturuyoruz, mahkememiz adildir" vb. türünden palavralar atanların gözlerinin önünde meydana gelen bu olay onların gerçekten de ne kadar "adil, bağımsız ve insan haklarına saygılı" olduklarını!!! birkez daha ispatlıyordu.

Bu durum karşısında mahkum yakınlarında dışarıda cezaevi önlerinde toplu gruplar halinde kalabalık oluşturarak gelişmeleri adım adım izliyor, evlatlarını yalnız bırakmıyorlardı. Bu durumdan huzursuzlanan faşist köpekler, zaman zaman kalabalığa saldırılar

yöneltip dağıtmaya çalıştılar. Son olarakta, tutuklu yakınları gelinen bu noktada evlatlarının sürdürdüğü mücadele yöntemini benimseyerek açlık grevi için belli faaliyetlere giriştiler.

### CUNTANIN "DEMOKRASIYE DÖNÜYORUZ" PALAVRALARI VE ALTINDAKİ GERÇEK !...

Cuntanın "demokrasiye dönüyoruz" palavralarının ayyuka çıkardığı ve yine cunta denetiminde oluşan siyasi parti faaliyetleri ve önümüzdeki dönemlerde başlayacak olan "seçim" kampanyaları "Perşembenin gelişti Çarşambada bellidir" misali, kendini açıkça ele veriyor. "Siyasi parti oluşum" faaliyetinin sürdürdüğü bugünkü dönemde diğer hakim sınıf kliklerine aralarındaki çelişkilere ötürü çeşitli engeller çıkararak ve bunların kurulmasına tahammül edemeyen cuntanın demokrasininin biz emekçiler için nasıl bir demokrasi ! olacağı gayet açıktır.

Bizce cuntanın "demokrasiye geçiyoruz" türünden palavrası cuntanın sivilleştirilmesinden, yani resmi üniformalı elbiselerin çıkarılıp bunun yerine sivil elbiselerin giyilmesinden başka birşey değildir.

Bizde halk dilinde bir söz vardır. "Bizim eşek çulunu değişmiş ama yine aynı eşek, yine aynı eşek." Bu söz tamda cuntanın demokrasininin ne olacağını gösteriyor. Sorun biçimde ve elbisenin renginde değil, özdedir. Cuntanın sivilleşmesi faşist diktatörlüğün kalkması değil, faşist diktatörlüğün yüzüne "parlamento" perdesinin çekilmesi, askeri faşist diktatörlüğün sivilleştirilmesidir. Bugün cuntanın amacı kendisinin oluşturduğu "Milliyetçi Demokrasi Partisi"ni ilk "seçimlerde" hükümet etmektir.

Cuntanın bu tür palavralarının devam ettiği böylesi koşullarda cezaevlerinde gelişen bu mücadelelerin bizce tayinedici önemi vardır. Faşist cuntayı gerek ulusal, gerekse uluslararası alanda teşhir etmek onu zor du-



rumlara sokmak, çok küçükte olsa ileri sürülen taleplerle cuntaya geri adım attırmak geniş emekçi kitlelere moral üstünlüğü sağlayacak ve daha ileriki dönemlerde daha da çetinleşecek, güçlü mücadelelere atılacak adımları teşkil edecektir.

Meselenin önemini cuntanın uşakları Haydar SALTİK gayet açık bir şekilde istemiye rekta olsa açığa vuruyor. Onun geberseniz bile geri adım atmayacağız" sözleriyle sorunun odak noktasının devrimle, karşı-devrim arasında mevzi kazanma ve kaybetme olduğu ortadadır. Bu anlamda bize düşen görev bu noktalarda cuntaya geri adım attırmak için yoğun bir çaba ve faaliyet yürütmek ve ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARI'nın yükselttikleri şanlı mücadeleyle birlikte olmak ve bunun daha ileri boyutlara varmasını sağlamaktır.

### DEVRİMCİLER, YOLDAŞLAR ! TÜM EZİLENLER !

Cezaevlerindeki bu şanlı direnişin bize yüklediği görevleri yerine getirmek için bütün azmimizle ileri atılalım. Meselenin ciddiyetini kavrayarak, sorunu küçümsemeden yükümlülüklerimizi yerine getirelim. Şunu bilmeliyiz ki; elbette bu taleplerin gerçekleşmesi halinde ne biz nede ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARI kurtuluşa kavuşmayacaklardır.

Biz emekçilerin gerçek kurtuluşu, Proleterya Partisi Önderliğinde gelişecek bağımsızlık, demokrasi, sosyalizm ve giderek sınıfsız toplumu yaratma mücadelesini zaferle sonuçlandırmakla olacaktır.

Ancak bu; bizim bu zafere erişme yönünde yürüttüğümüz faaliyetlerde bu tür mücadeleleri reddedeceğimiz, küçümseyeceğimiz anlamına kesinlikle gelmez.

Tüm yoldaşları, devrimcileri, demokratları, yurtseverleri, ezilen kitleleri cezaevlerindeki mücadeleye destek doğrultusunda yürütülecek tüm faaliyetlere aktif olarak katılmaya çağırıyoruz !

bir

## mavzerin arzuhalı

Vay beni vaylar üeni  
Dağ-taş aradım seni  
Gel partizan  
Açayım sana künyemi  
Tanı beni.

Kin kusturdum  
Kin kusturdum halklara  
Dipçigimle türkülerini  
Süngümle mazlum dillerini  
Kültürleri susturdum.  
İsyan kanı döktüm  
Feodal topraklara  
Grev güllerini  
A teşle söktüm.

Alınçatlarına durdum  
Karanfil şafaklarda  
Mağrur ve muzaffer duran  
Pürüzsüz haykıran  
Ustalarımı vurdum.  
Ve dikenli teller ardında  
Kurşunum yağlı  
Tetiğim zağlı bekledim  
Zindan kapılarını  
Proleter ayaklara  
Falaka boyunduruğu  
Cellat buyruğu oldum.

Neleri tanıdım  
Bu gece saltanatında  
Hain gözleri tanıdım  
Nişan gahımdan  
İnançsız yürekleri  
Titreyen elleri  
Daha neleri neleri

Harami sofralarını  
Haraç-mezat  
Keskin tezat  
Yağma pazarlarını  
Ve nihayet  
İnanırmısın  
Komünistleri dinledim  
Mahkemelerde.  
Sokaklarda tulumlu kadınları  
Kor-ipek marşları dinledim  
Ve zulüm kışkalarında  
Dayanamadım  
Sıla türkülerine  
Ağladım.

Artık  
Kurtar beni tutsaklıktan  
Kurtar beni Partizan  
İştan ter  
Şaşmaz nefer  
Olmak istiyorum  
Parti emrinde,  
Saraylara dalmak  
Ülkemin utancı  
Ve lanetiyle  
Hesaplaşmak istiyorum  
Kurtar beni

Eylül 1981

# açlık direnişiyle ilgili türkiye'den gelen ve zindanlardan ulaştırılan BELGELERİ YAYINLIYORUZ!

## Kardeşler

Faşist cuntta senelerdir cesilli milliyetlerden Türkiye halkına ve onun yiğit evlatları olan Özgürlük mahkumlarına karşı girişmiş - olduğu insanlık dışı işkenceleri uygulamaktadır. Bizler faşist cuntanın evlatlarına karşı girişmiş olduğu faşist uygulamalara Seyirci kalamayız bunları en geniş kamuoyuna duyuracağız.

Bizler İstanbul Metris, Sağmalcılar ve Sultanahmet Askeri Cezaevlerindeki tutuklularımıza en adi yöntemleri uygulamaktadırlar. Özellikle Sağmalcılar Askeri Cezaevinde tutuklulara insanlık onuru ile bağdaşmayan baskı ve işkence uygulandığı için yukarıda adı geçen bu üç Askeri cezaevinde 8 Temmuz 1983 den itibaren tüm tutuklular ölüm orucuna başlamışlardır. Sudan başka hiç bir gıda almayan bacılarımızın ve kardeşlerimizin durumu her geçen gün ciddileşmekte ve hayatı bir önem arz etmektedir. Bugüne değin tutuklu yakınları olarak birçok girişimde bulunmamıza rağmen sorunlarımıza kalıcı bir çözüm getirilmemiştir. Hayatı önem taşıyan bu durumu gerek yurt içinde gerekse yurtdışında tüm Devrimci Demokrat kuruluşları faşist cuntanın yapmış olduğu bu insanlık dışı işkenceleri protesto etmeyi ve Cezaevlerindeki bu soylu direnişi desteklemeye çağırıyoruz.

## KARDEŞLER!

### Açlık grevinin talepleri şunlardır:

- 1- Tek tip elbise, faşist cuntta senelerdir uğraşmış bir türlü Özgürlük mahkumlarına giydiremediği tek tip elbiseleri şimdi yine giydirmeye çalışıyorlar ama nafile yine özgürlük mahkumları direnişte
- 2) Dış dünyayla bağlarını kesmek için faşist cuntta elinden geleni yapıyor. Siyasi mahkumların koşullarda, televizyonları, radyoları, mahkumların kalem ve defterlerini ellerinden aldılar. Birde üç-dört kişiye bir permaşarp jilet veriyorlar. Cezaevi koşulları oldukça kötü.
- 3) Sağmalcılar Cezaevinde ek yapılan yeni cezaevi insanlar için yapılmamış. Faşist cuntta Özgürlük mahkumlarını ancak böyle "baş" edebiliyor. Çünkü bu cezaevinde en fazla 2 yıl dayanabilir bir insan. Bu cezaevi en fazla üçer kişilik bu üçer kişilik yerler çok az, diğerleri tek tek hücreler.

## KARDEŞLER!

Faşist cuntta senelerdir çeşitli milliyetlerden Türkiye halkına ve onun yiğit evlatları olan ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARINA karşı girişmiş olduğu insanlık dışı işkenceleri uygulamaktadır. Bizler faşist cuntanın evlatlarına karşı girişmiş olduğu faşist uygulamalara seyirci kalamayız, bunları en geniş kamuoyuna duyuracağız.

Bizlerin, İstanbul Metris, Sağmalcılar ve Sultanahmet askeri cezaevlerindeki tutuklularımıza en adi yöntemleri uygulamaktadır. Özellikle Sağmalcılar askeri cezaevine nakledilen tutuklulara insanlık onuru ile bağdaşmayan baskı ve işkence uygulandığı için yukarıda adı geçen bu üç askeri cezaevindeki 8 Temmuz 1983'ten itibaren tüm tutuklular ölüm orucuna başlamışlardır. Sudan başka hiç bir gıda almayan bacılarımızın ve kardeşlerimizin durumu her geçen gün ciddileşmekte ve hayatı bir önem arz etmektedir. Bugüne değin tutuklu yakınları olarak, birçok girişimde bulunmamıza rağmen sorunlarımıza kalıcı çözüm getirilmemiştir. Hayatı önem taşıyan bu durumu gerek yurt içinde gerekse yurtdışında tüm devrimci, demokrat kuruluşları faşist cuntanın yapmış olduğu bu insanlık dışı işkenceleri protesto etmeyi ve cezaevlerindeki bu soylu direnişi desteklemeye çağırıyoruz.

## KARDEŞLER!

### Açlık grevinin talepleri şunlardır:

- 1)- Tek tip elbise, faşist cuntta senelerdir uğraşmış bir türlü ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARINA giydiremediği tek tip elbiseleri şimdi yine giydirmeye çalışıyorlar. Ama nafile yine özgürlük mahkumları direnişte!
- 2)- Dış dünyayla bağlarını kesmek için faşist cuntta elinden geleni yapıyor. Siyasi mahkumların koşullarda, televizyonları, radyoları, mahkumların kalem ve defterlerini ellerinden aldılar. Birde üç-dört kişiye bir permaşarp jilet veriyorlar. Cezaevi koşulları oldukça kötü.
- 3)- Sağmalcılar cezaevine ek yapılan yeni cezaevi insanlar için yapılmamış. Faşist cuntta ÖZGÜRLÜK MAHKUMLARI'yla ancak böyle "baş" edebiliyor. Çünkü bu cezaevinde en fazla 2 yıl dayanabilir bir insan. Bu cezaevi en fazla üçer kişilik, bu üçer kişilik yerler çok az, diğerleri tek tek hücreler.

İstanbul, 16 Temmuz 1983

Sanırım ..... merak ediyorsunuzdur. Henüz mahkeme günü belli değil, ona bağlı tüm arkadaşları çıktı, o daha çıkmadı. Genellikle uyguladıkları taktik 2 seneyi doldurtup öyle dışarı salmak. Çünkü mahkeme açılırsa birçoğunun salverileceğini onlar da iyi biliyorlar. Bugün ..... 20 ayı doldu. Bu ayın, Temmuz'un 10'undan beri yine açlık grevindeler. Bulunduğu cezaevi turist oteli yapılmak üzere yakında kapatılacak. Sanırım Sağmalcılar'da siyasi tutuklular için büyük bir cezaevi inşa edildi. 800 kişilik ve koşullar hücre tipi. En fazla 3 kişi alıyor. Bugün 149 tutuklu mevcudu var, yavaş yavaş diğer cezaevlerinden buraya taşıma yapıyorlar. Buraya getirdikleri tutuklulara öldürmeye işkence yapıyorlar ve tutuklu elbisesi giydirmeye çalışıyor. Bunun üzerine tüm giden tutuklular onların baskılarına ölüm orucuna başlayarak karşılık veriyorlar. Bugün ölüm orucunun Sağmalcılar'da 12. günü Metriste 10. günü. Yani İstanbul'daki tüm siyasilerin bulunduğu cezaevi Sağmalcılar'daki arkadaşlarını desteklemek, cezaevlerindeki maddi, manevi yasa dışı uygulamalarına karşı çıkmak amacı ile ölüm orucundalar. Keyfimiz çok kaçık anlayacağınız. Sizin de kafanızı bozmak istemezdim. Ama durum böyle. Biz aileler de koşuşturup duruyoruz sağa sola. Şayet imkanınız varsa oradaki Avrupa'nın diğer ülkelerindeki basına yayına yansıtmaya çalışın bu durumu.

Sanırım ..... merak ediyorsunuzdur. Henüz mahkeme günü belli değil, ona bağlı tüm arkadaşları çıktı, o daha çıkmadı. Genellikle uyguladıkları taktik 2 seneyi doldurtup öyle dışarı salmak. Çünkü mahkeme açılırsa birçoğunun salverileceğini onlar da iyi biliyorlar. Bugün ..... 20 ayı doldu. Bu ayın, Temmuz'un 10'undan beri yine açlık grevindeler. Bulunduğu cezaevi turist oteli yapılmak üzere yakında kapatılacak. Sanırım Sağmalcılar'da siyasi tutuklular için büyük bir cezaevi inşa edildi. 800 kişilik ve koşullar hücre tipi. En fazla 3 kişi alıyor. Bugün 149 tutuklu mevcudu var, yavaş yavaş diğer cezaevlerinden buraya taşıma yapıyorlar. Buraya getirdikleri tutuklulara öldürmeye işkence yapıyorlar ve tutuklu elbisesi giydirmeye çalışıyor. Bunun üzerine tüm giden tutuklular onların baskılarına ölüm orucuna başlayarak karşılık veriyorlar. Bugün ölüm orucunun Sağmalcılar'da 12. günü Metriste 10. günü. Yani İstanbul'daki tüm siyasilerin bulunduğu cezaevi Sağmalcılar'daki arkadaşlarını desteklemek, cezaevlerindeki maddi, manevi yasa dışı uygulamalarına karşı çıkmak amacı ile ölüm orucundalar. Keyfimiz çok kaçık anlayacağınız. Sizin de kafanızı bozmak istemezdim. Ama durum böyle. Biz aileler de koşuşturup duruyoruz sağa sola. Şayet imkanınız varsa oradaki Avrupa'nın diğer ülkelerindeki basına yayına yansıtmaya çalışın bu durumu.

# açlık direnişiyle ilgili türkiye'den gelen ve zindanlardan ulaştırılan BELGELERİ YAYINLIYORUZ !

Arkadaşlar  
12-7-83  
Bu mektubu yazdığım gün İstanbul'daki cezaevlerinin açlık grevindeki 5. günü idi. Ülkemizdeki hakim sınıflar içine düştükleri bunalımın yükünü, Türkiye emekçi halklarının sırtına atmak ve Orta-Doğu'da ABD'nin sadık jandarması rolünü yeterince oynayabilmek için faşist cunta 12 Eylül 1980'de işbaşına geldi. Gelmesiyle birlikte emekçi halklar ve devrimciler üzerinde çok yoğun baskı, işkence, terör gündeme geldi. Yüzlerce devrimciyi işkencehanelerde, çatışmada, asılarak, vurularak, cezalandırarak yok ettiler. Suçlu suçsuz yüzbinlerce kişi, faşist cunta tarafından tutuldu. Terörünü bütün emekçi yoksul halkın üzerinde efendisi ABD emperyalizminden aldığı destek ve onayla sürdürmektedir.

Bu uygulamaların bir uzantısı da cezaevleridir. Bu baskının İstanbul'da en yoğun olduğu cezaevi ise Metris'tir. Metris ilk açıldığı günden beri baskı, işkence, yıldıma politikası hiç aralıksız sürmektedir. 1982 Haziran'ında biten 28 günlük açlık grevinde idare birçok haklar vereceğini vaatmişti. Fakat faşizmin genel karakterinden kaynaklanan (beklediğimiz) tavırını sürdürdü. Söz verdiği hiç bir hakkı uygulamadı. Cezaevlerinde uygulanan, devrimcileri uzun vadede çürütüp, yok etme planını adım adım hayata geçirdi. Metris'te sağlık hizmetleri ayda, yılda bir koşullara uğrayan doktorlar tarafından yürütülüyor. Çok acil ve ölümcül bir durum dışında doktoru görebilmek imkansızdır. Cezaevinde hemen herkesin olumsuz şartlardan gözlerinde bozukluk, midede gastrit ve ülser, verem, diş-başa olmak üzere hastalıklar çok yaygın durumdadır. Havalandırmaya haftada 100 dakika, senede 3,5 gün çıkılmaktadır. Bu havalandırma süresi sonucu birçok arkadaşta verem hastalığı yaygınlaşmıştır. Özellikle bayan tutukluların kaldığı koşulların baktığı havalandırma boşluğunda cezaevinin 3 bacası olduğundan, bu hastalık o koşullarda daha yaygın bulunmaktadır. Cezaevlerinde devrimcilerin mücadelesini durduramayacağını anlayan faşist cunta, en son olarak devrimcilerin savunma haklarını ellerinden almak ve engellemek için cezaevinde bulunan bütün kitap, kalem ve boş kağıtları toplandı. Bunu protesto etmek amacıyla Metris'te sakal bırakma ve sayımı oturarak verme eylemini gerçekleştirdik. Bu uygulamalarıyla yetinmeyen faşist cunta cezaevinde cuntaya boyun eğmemiş onurunu korumuş unsurları, (uslanmamış) diye niteleyerek bunlar için İstanbul Sağlıkçılar'da yeni bir cezaevi açmış ve bu kişileri oraya götürmeye başlamıştır. Giden arkadaşlarımıza tek tip elbise giydirilmeye çalışılmış ve sürekli işkence edilmiştir. Bunun üzerine Sağlıkçılar Askeri Ceza ve Tutukevi 6.7.1983 tarihinde Açlık Grevine başlamıştır. Bunu desteklemek ve Metris'teki baskı uygulamalarının kalkması, savunma hakkımızın engellenmemesi ve en temel istemimiz insanca yaşamak için 7.7.1983 tarihinde Metris cezaevinde Açlık Grevine başlamıştır. Öğrendiğimize göre Sultanahmet cezaevinde bu sebeplerle Açlık Grevine başlamıştır. Amacımız cezaevlerinde insanca yaşamak, savunma hakkımızın engellenmemesi cezaevlerinde uygulanan uzun vadeli beden ve zihinsel yok etme uygulamalarının kalkmasıdır. Bu temelde başlattığımız eylem sonuna kadar sürecek. Bu grev diğerlerine nazaran çok daha olumsuz şartlarda başlamıştır. İçimizden birçok arkadaş bu eylemde yaşamını yitirebilir. Fakat sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Faşist cuntaya boyun eğmeyeceğiz.



## ARKADAŞLAR !

Bu mektup'u yazdığım gün İstanbul'daki cezaevlerinin açlık grevindeki 5. günü idi. Ülkemizdeki hakim sınıflar içine düştükleri bunalımın yükünü, Türkiye emekçi halklarının sırtına atmak ve Orta-Doğu'da ABD'nin sadık jandarması rolünü yeterince oynayabilmek için faşist cunta 12 Eylül 1980'de işbaşına geldi. Gelmesiyle birlikte emekçi halklar ve devrimciler üzerinde çok yoğun baskı, işkence terör gündeme geldi. Yüzlerce devrimciyi işkencehanelerde, çatışmada, asılarak, vurularak, cezalandırarak yok ettiler. Suçlu suçsuz yüzbinlerce kişi işkence tezgahlarından geçti. Faşist cunta terörünü bütün emekçi yoksul halkın üzerinde efendisi ABD emperyalizminden aldığı destek ve onayla sürdürmektedir.

Bu uygulamaların bir uzantısı da cezaevleridir. Bu baskının İstanbul'da en yoğun olduğu cezaevi ise Metris'tir. Metris ilk açıldığı günden beri baskı, işkence yıldıma politikası hiç aralıksız sürmektedir. 1982 Haziran'ında biten 28 günlük Açlık Grevinde idare birçok haklar vereceğini vaatmişti. Fakat faşizmin genel karakterinden kaynaklanan (beklediğimiz) tavırını sürdürdü. Söz verdiği hiç bir hakkı uygulamadı. Cezaevlerinde uygulanan, devrimcileri uzun vadede çürütüp, yok etme planını adım adım hayata geçirdi. Metris'te sağlık hizmetleri ayda, yılda bir koşullara uğrayan doktorlar tarafından yürütülüyor. Çok acil ve ölümcül bir durum dışında doktoru görebilmek imkansızdır. Cezaevinde hemen herkesin olumsuz şartlardan gözlerinde bozukluk, midede gastrit ve ülser, verem, diş-başa olmak üzere hastalıklar çok yaygın durumdadır. Havalandırmaya haftada 100 dakika, senede 3,5 gün çıkılmaktadır. Bu havalandırma süresi sonucu birçok arkadaşta verem hastalığı yaygınlaşmıştır. Özellikle bayan tutukluların kaldığı koşulların baktığı havalandırma boşluğunda cezaevinin 3 bacası olduğundan, bu hastalık o koşullarda daha yaygın bulunmaktadır. Cezaevlerinde devrimcilerin mücadelesini durduramayacağını anlayan faşist cunta, en son olarak devrimcilerin savunma haklarını ellerinden almak ve engellemek için cezaevinde bulunan bütün kitap, kalem ve boş kağıtları toplandı. Bunu protesto etmek amacıyla Metris'te sakal bırakma ve sayımı oturarak verme eylemini gerçekleştirdik. Bu uygulamalarıyla yetinmeyen faşist cunta cezaevinde cuntaya boyun eğmemiş onurunu korumuş unsurları, (uslanmamış) diye niteleyerek bunlar için İstanbul Sağlıkçılar'da yeni bir cezaevi açmış ve bu kişileri oraya götürmeye başlamıştır. Giden arkadaşlarımıza tek tip elbise giydirilmeye çalışılmış ve sürekli işkence edilmiştir. Bunun üzerine Sağlıkçılar Askeri Ceza ve Tutukevi 6.7.1983 tarihinde Açlık Grevine başlamıştır. Bunu desteklemek ve Metris'teki baskı uygulamalarının kalkması, savunma hakkımızın engellenmemesi ve en temel istemimiz insanca yaşamak için 7.7.1983 tarihinde Metris cezaevinde Açlık Grevine başlamıştır. Öğrendiğimize göre Sultanahmet cezaevinde bu sebeplerle Açlık Grevine başlamıştır. Amacımız cezaevlerinde insanca yaşamak, savunma hakkımızın engellenmemesi cezaevlerinde uygulanan uzun vadeli beden ve zihinsel yok etme uygulamalarının kalkmasıdır. Bu temelde başlattığımız eylem sonuna kadar sürecek. Bu grev diğerlerine nazaran çok daha olumsuz şartlarda başlamıştır. İçimizden birçok arkadaş bu eylemde yaşamını yitirebilir. Fakat sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Faşist cuntaya boyun eğmeyeceğiz.

— KAHROLSUN FAŞİZM ! YAŞASIN MÜCADELEMİZ !

12.7.83  
BİR DEVRİMCİ

## tir tir titresin patron- ağalar, başlarına yıkılacak kanlı zindanlar !